

# Επίθεση

## ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτές τις ημέρες μία λέξη κυριαρχεί σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Επίθεση. Σφοδρή είναι ;Ήπια είναι; παραμένει επίθεση. Αφορά στην λεκτική επίθεση που χαρακτηρίζει τις προεκλογικές ομιλίες και δηλώσεις. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κόσμου όταν αντί για επιχειρήματα πολιτικά αντικρίζει μόνο ισχυρισμούς και αρνητική διαφήμιση. Ζώντας μέσα στην πολιτική, οικονομική και δικαστική διαφθορά φτάσαμε όλοι καχύποπτοι .Περιμένουμε.

Βαρεθήκαμε να ακούσουμε υποσχέσεις και παραμύθια. Κρίμα που τελειώνει και το Χίλιες και μία νύχτες Θέλουμε να ακούσουμε την αλήθεια και όχι να δούμε κοκορομαχίες. Διακυβεύεται η ποιότητα ζωής μας και η αξιοπρέπεια μας. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός πάει περίπατο και η αβεβαιότητα κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα. Οι συνταξιούχοι μας είναι καταδικασμένοι να ζήσουν στην μιζέρια και την φτώχεια. Η παροχή (προεκλογικό τρικ)που υποσχέθηκε το ΠΑΣΟΚ στους συνταξιούχους δεν πείθει κανέναν. Ξέρουμε ότι η χώρα μας ακολουθεί οδηγίες που δίνονται από ξένα γραφεία. Που σταματάει η εθνική κυριαρχία και που αρχίζει η υποταγή στην τρόικα και στις ντιρεκτίβες του Δ.Ν.Τ.Η επιτήρηση θα κρατήσει πέραν του 2013;

Σήμερα ακούσαμε το μονόλογο του πρωθυπουργού και για πολλοστή φορά την διαβεβαίωση του, ο τι λεφτά υπάρχουν .Ό τι δεν θα υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις του λαϊκού κουμπαρά. Πονάει τον λαό του αλλά...συνεχίζει το πρόγραμμα των περικοπών. Ισχυρίζεται ότι κόπηκαν οι σπατάλες και όμως καθημερινά ακούμε για προκλιτικά παραδείγματα κυβερνητικής σπατάλης. Πόσο μάτωσε η πράσινη κυβέρνηση στην εφαρμογή των μέτρων ή μόνο οι λαϊκές μάζες πληρώσανε την νύφη;Τους πολλούς σύμβουλους που προσέλαβε με ποιανού λεφτά θα τους πληρώσει;Τα έξοδα ταξιδιών των πράσινων υπουργών σε ποια κατηγορία εντάσσονται; Είναι περήφανος για τις αλλαγές που έχουν καταφέρει σε ένα χρόνο και για όλα κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία. Για τι ξεχνάει ότι 20 χρόνια ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και φταίει, σε μεγάλο βαθμό, για την κατάντια μας. Για ποια επαναδιαπραγμάτευση ,των όρων του δανείου , μιλάει;

Διασυρθήκαμε διεθνώς (το έλλειμμα μας ήταν λάστιχο ανάλογα με την κυβέρνηση που την δήλωνε)και είδαμε και πάθαμε για να ξαναποκτήσουμε την χαμένη αξιοπιστία μας. Αλήθεια για τι μονόλογος και όχι πολιτική συζήτηση ανάμεσα στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων.; Για τι έλειψαν οι φωνές της αριστεράς;Τα προβλήματα των δήμων και των περιφερειών αφοράν σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου πολιτικού χρώματος;Πότε θα ακουστούν και άλλες φωνές εκτός από των δύο μεγάλων κομμάτων;

Αυτό που νιώθουμε όλοι είναι μία συνεχιζόμενη επίθεση ενάντια σε μάς. Στα εισοδήματα μας,στην αξιοπρέπειά μας ,στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και στο μέλλον των παιδιών μας. Η ανεργία και η ανασφάλεια αυξάνονται δραματικά.Δεν αντέχουμε άλλους φόρους. Βιώνουμε καθημερινά τα επώδυνα οικονομικά μέτρα και αναρωτιόμαστε αν οι θυσίες που κάνουμε θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα.

Αυτό που προωθεί το ΠΑΣΟΚ ,με την ηλεκτρονική πρόσβαση στην φορολογική δήλωση μας (άρση του φορολογικού απορρήτου)είναι η ρουφιανιά .Υποχρέωση του κράτους δεν είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής; Που πήγε η προεκλογική δέσμευση για την πάταξη της φοροδιαφυγής;Ποιος μπήκε φυλακή;Η περαίωση ποιος ευνόησε;Η υψηλή φορολογία ,που δεν αγγίζει τελικά τους πλουσίους,μπορεί να σώσει την χώρα από την οικονομική κρίση; Προκλιτικά το κράτος χρωστάει στο κράτος εκατομμύρια. Ποιος κοροϊδεύει ποιόν;