

Επίσημη επίσκεψη του Έμπιστου του Πάπα στο Γ.Ν. Αγ. Νικολάου – Κρήτης



Μεγάλη τιμή για τον λαό του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου της Νήσου Candia αποτέλεσε η εκεί σημερινή επίσκεψη του Έμπιστου του Πάπα.

Σαν ένας σύγχρονος Κολόμβος κατέφθασε στο νοσοκομείο της πόλης για να μοιράσει καθρεφτάκια και χάντρες στους πρωτόγονους και ανίδεους ιθαγενείς (κούνια που τον κούναγε....) και να τους προσηλυτίσει στον ορθό δρόμο για την σωτηρία της ψυχής τους και να τους κάνει όλους πιστούς στον Πάπα της Αριστοτέλους, τον Αβράμιο Α'.

Φτάνοντας όμως στον καταυλισμό των ιθαγενών και με τα πρώτα λόγια που πρόλαβε να αρθρώσει θα πρέπει να μετάνιωσε για το περισσό του θράσος και τους σκοπούς για τους οποίους είχε μεταβεί εκεί. Όχι μόνο δεν συνάντησε πρωτόγονους και ανίδεους ιθαγενείς που θα έπεφταν στα γόνατα να τον προσκυνήσουν αλλά αντιθέτως ήταν πολύ καλά ενημερωμένοι τόσο για τον σκοπό του αλλά και τα "επιχειρήματά" του.

Προς μεγάλη του έκπληξη ο τολμηρός Διαπραγματευτής και έμπιστος του Πάπα συνειδητοποίησε πολύ σύντομα ότι οι ιθαγενείς το Γ.Ν. Αγ. Νικολάου είχαν βαθιά γνώση της Ιστορίας και ήξεραν εκ των προτέρων ότι πίσω από τα λόγια του Διαπραγματευτή κρυβόταν η απάτη και το συμφέρον. Γνώριζαν αρκετά καλά την Ιστορία οι ιθαγενείς για να μη πιστέψουν τον Διαπραγματευτή γιατί παρά τα όσα είχε να υποσχεθεί και να τάξει, η ιστορικά αποδεδειγμένη πραγματικότητα ήταν ότι όποιος τον εμπιστευόταν ήταν καταδικασμένος να γίνει δούλος, τόσο αυτός όσο και αυτοί που θα ακολουθούσαν.



Όπως δηλαδή την είχαν πατήσει οι ιθαγενείς που βρήκε ο Κολόμβος και που τον εμπιστεύτηκαν. Πρώτα τους κατέλαβε την γη, μετά τους άλλαξε τη πίστη (κυριολεκτικά και μεταφορικά). Και τότε τους έστειλε να του φέρουν χρυσό και όποιος γύριζε με άδεια χέρια... έχανε και τα χέρια του. Παραθέτω μια εικόνα από σύγγραμμα της εποχής. Οι λοιποί πουλήθηκαν σκλάβοι στην Ισπανία και αλλού στον... πολιτισμένο κόσμο. Αυτά όμως τα γνώριζαν οι ιθαγενείς του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου που και την δουλεία έχουν γνωρίσει σαν καθημερινές συνθήκες εργασίας αλλά και που προτιμούν να κόψουν μόνοι τους και με αξιοπρέπεια τα χέρια τους παρά να υπογράψουν το προτεινόμενο από τον Έμπιστο... Παπικό Σύμφωνο. Έχουν διαβάσει πολλοί τον Φάουστ του Γκαίτε και αντιλαμβάνονται τις συνέπειες όταν πουλάει κανείς την ψυχή του.

Αλλά όπως είπαμε πριν, οι ιθαγενείς του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου ήταν ενήμεροι και προετοιμασμένοι και δεν έχασαν τα λόγια του Διαπραγματευτή. Αντιθέτως μάλιστα, του εξέφρασαν σαφέστατα την αγανάκτησή τους και την οργή τους. Οι αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για "άγριο κράξιμο", "γιουχαρίσματα" και γενικά έντονες αποδοκιμασίες που εισέπραξε ο Αποφασίζων της Μάρνης. Καθόλου σεβάσμια για την Υψηλή Προσωπικότητα η συμπεριφορά των ιθαγενών αλλά ομολογουμένως οι άνθρωποι ήταν σίγουρα ειλικρινείς. Δεν του χάιδεψαν τα αυτιά... αλλά του τα τράβηξαν! Πιθανώς αυτό να συντέλεσε στην φυγή του Απεσταλμένου του Παπικού Θρόνου με την διαδικασία που ο λαός περιγράφει ως... άρον-άρον.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και στιγμιότυπα της επίσκεψης του Έμπιστου του Πάπα θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή μέχρι να λάβετε το ρεπορτάζ που ετοιμάζουν οι ιθαγενείς του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου. Εδώ γίνεται μια λακωνική αναφορά στα όσα ανέφεραν οι ιθαγενείς ότι διαδραματίστηκαν εκεί και τίποτα παραπάνω.

Πάντως ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει τις περιοδείες του (κάτι σαν περιοδεύων θίασος) ο Έμπιστος του Πάπα για να δοθεί η ευκαιρία να γελάσουν οι ιθαγενείς και άλλων νοσοκομείων κι όχι μόνο της πιο απόμακρης άκρης της Νήσου Candia και δη αυτή που τώρα συγκροτεί την Ένωση της. Ας μεταβεί ο Θίασος σε νομούς που έχουν Ενώσεις κι ας μας μεταφέρει κι εμάς τον Διαφωτισμό και την Σοφία του. Έχουμε κι εμείς δικαίωμα στο γέλιο!

Μάλλον όμως δεν θα το τολμήσει γιατί οι βάρβαροι ιθαγενείς της ανεξερεύνητης ενδοχώρας του έχουν ήδη στείλει κάποια μηνύματα σαφέστατα (κι όχι καπνού που ενίοτε παρερμηνεύονται) για το τι μπορεί κάνει με το Παπικό Σύμφωνο και πόσο το αποδεχόμαστε.

Καλό θα ήταν πάντως ο κάθε "Παπικός" να ασχοληθεί λίγο με την μελέτη της ιστορίας. Είναι πολλά που μπορούν να διδαχθούν ο κάθε επίδοξος [Εφιάλτης](#), ή [Ηρόστρατος](#), από τις βιογραφίες άλλων και πιο σύγχρονων ιστορικών "προσωπικότητων" όπως ο Πήλιος Γούσης ή ο ακόμα πιο σύγχρονος [Κουίσλινγκ](#).

Κι αυτών τα ονόματα έχουν μείνει στην ιστορία αλλά..... **όλοι ξέρουμε το γιατί!**

Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της EINA

<http://www.eina.gr>

Ανανεώνεται τακτικά με νέες ανακοινώσεις, δελτία τύπου κá.
