

ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ :

- ♦ Τη συνδικαλιστική αξιοπρέπεια του κλάδου και την «αλλαγή σελίδας» στην ΟΕΝΓΕ
- ♦ Την επικαιροποίηση της κλαδικής συμφωνίας για σωστές συνθήκες εργασίας, εφημέρευσης, αμοιβής, διαρκούς εκπαίδευσης των νοσοκομειακών γιατρών
- ♦ Την αναβάθμιση της επιστημονικής, εργασιακής και μισθολογικής θέσης των ειδικευμένων και των ειδικευόμενων γιατρών του ΕΣΥ
- ♦ Την υγεία ως θεμελιώδες δικαίωμα & κοινωνικό αγαθό σε ποιοτικό, δωρεάν, καθολικό και δημόσιο σύστημα υγείας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Το 7^ο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ μπορεί να γίνει το Συνέδριο της ριζικής στροφής στη λειτουργία και τη δράση των κορυφαίων αντιπροσωπευτικών οργάνων μας. Το Συνέδριο που θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη βάση και την εκπροσώπηση των νοσοκομειακών γιατρών, ανάμεσα στις Ενώσεις και την ΟΕΝΓΕ.

Μπορεί να γίνει το Συνέδριο στο οποίο οι γιατροί που κινητοποιούνται μαχητικά αλλά και στέκονται δίπλα στους ασθενείς τους, που εργάζονται ως δημόσιοι λειτουργοί και δεν τροφοδοτούν με συναλλαγές τις φαρμακευτικές εταιρείες και τη παραοικονομία της υγείας, μπορούν να αισθανθούν ότι εκπροσωπούνται στη κυριολεξία.

Στο 7^ο Συνέδριο υπάρχουν οι προϋποθέσεις ηγεσία της ΟΕΝΓΕ να γίνει το διεκδικητικό κίνημα που κατέκτησε την πλειοψηφία του Έκτακτου Συνεδρίου, παρά τη σφοδρή αντίθεση του πολιτικού και συνδικαλιστικού κατεστημένου. Στο 7^ο Συνέδριο μπορούν να αποκτήσουν φωνή οι γιατροί που δεν παγιδεύτηκαν σε κομματικές περιχαράκωσεις, σε αγκυλώσεις, σε βερμπαλισμούς, οι γιατροί που πριν ένα χρόνο συνειδητοποίησαν το δικαίωμα για ανώτερο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης, το δικαίωμα σε ρεπό και ανάπαυση και πάλεψαν αποφασιστικά, σταματώντας ακόμη και τις εφημερίες των Νοσοκομείων, για Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα προωθή αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αμοιβής, εξέλιξης και εφημέρευσης.

Η αλλαγή κυβέρνησης στις βουλευτικές εκλογές της 4^{ης} Οκτωβρίου δυστυχώς δεν σήμανε και αλλαγή στην τραγική κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας και την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων οξύτατων προβλημάτων των νοσοκομειακών γιατρών.

Το Ε.Σ.Υ. συρρικνώνεται, απαξιώνεται, ιδιωτικοποιείται, υποβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών του στους πολίτες. Η σημερινή πραγματικότητα συνεχίζει να είναι « μαύρη και ζοφερή», όπως διαπιστώνει ακόμη και η Υπουργός Υγείας. Όμως αυτό δεν οφείλεται μόνον στη διασπάθιση του δημοσίου χρήμα-

τος από τη Κυβέρνηση της Ν.Δ. Αιτία είναι η μακρόχρονη υποχρηματοδότηση, η σπατάλη, η κακοδιαχείριση και οι άγριες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκήθηκαν την τελευταία δεκαετία στην υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και στην εργασία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την οικονομία.



Υποστελεχωμένα Τμήματα

Νοσοκομείων κλείνουν, πολλά αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τα προγράμματα εφημεριών τους με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, έτοιμες κλίνες ΜΕΘ παραμένουν ακόμη σε αχρησία, δεδουλευμένες εφημερίες δεν πληρώνονται, η κλαδική συμφωνία που συνυπογράψαμε με τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας παραβιάζεται κατάφωρα. Ταυτόχρονα το ΕΚΑΒ υπολειτουργεί, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, η διαφθορά και η παραικονομία βασιλεύουν, οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας εκτοξεύονται μαζί με τα χρέη των Νοσοκομείων, εκτοξεύοντας μαζί τους και τα κέρδη των μεγαλοεπενδυτών και των τρωκτικών του συστήματος.

Η Κυβέρνηση διακήρυξε την «επαναθεμελίωση και αναγέννηση του ΕΣΥ» καθώς και την «αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του». Ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στο « ΑΤΤΙΚΟΝ» επανέλαβε ότι « παρά τις οικονομικές δυσκολίες, για το ΠΑΣΟΚ η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, είναι βασική προτεραιότητα για να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής, σίγουρος για την υγεία του...» Διαπιστώνουμε όμως ότι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που να πιστοποιούν την αντιμετώπιση των πιο εκρηκτικών προβλημάτων του ΕΣΥ και των λειτουργιών του δεν υπάρχουν. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί τις κραυγαλέες ευθύνες της Ν.Δ. για την πολιτική κραιπάλης που μεγιστοποίησε τα ελλείμματα της εθνικής οικονομίας καθώς και το σύμφωνο σταθερότητας της Ε.Ε., προκειμένου να συνεχίσει την ίδια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Το πρόσφατο διάγγελμα του Πρωθυπουργού εδραιώνει την πεποίθηση ότι από τα μέτρα άγριας λιτότητας δεν πρόκειται να εξαιρεθεί η υγεία, όπως προσηματικά διαβεβαίωνε ο κ. Παπανδρέου μέχρι σήμερα.

ΤΟ Ε.Σ.Υ. ΣΤΗ ΘΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο για τη κοινωνία, λόγω του κλίματος «δημοσιονομικής τρομοκρατίας», το οποίο επηρεάζει αρνητικά το εισόδημα των εργαζόμενων, το εργασιακό και ασφαλιστικό τοπίο, το κοινωνικό κράτος. Στο

πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας κινδυνεύει αντί να ενισχυθεί με πόρους και προσωπικό, να δεχθεί τη «χαριστική βολή» για «το καλό της οικονομίας».

Στη χώρα μας διεξάγεται ένα πείραμα επιβολής οικονομικής επιτήρησης και πολιτικής κηδεμονίας – κι όχι μόνον δημοσιονομικής πειθαρχίας – από τα «αφεντικά» της Ε.Ε.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δυστυχώς ακολουθεί πολιτική υποταγής στις πιέσεις «των αγορών» και ταυτόχρονα πολιτική πυγμής προς τους δημόσιους υπάλληλους, τους αγρότες, τους συμβασιούχους της εργασιακής επισφάλειας.

Στόχος τους είναι να διαιωιστεί μετά την κρίση το ίδιο νεοφιλελεύθερο κερδοσκοπικό, αντιπαραγωγικό και αντικοινωνικό μοντέλο. Για τον λόγο αυτό, **ο αγώνας για την ανατροπή του Συμφώνου Σταθερότητας της Ε.Ε. πρέπει να είναι κοινός τόπος των πολιτικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών διεκδικήσεων στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.**

Οφείλουμε ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ στο όνομα της οικονομικής κρίσης και των δημοσιονομικών προβλημάτων ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ ΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Η δημόσια περίθαλψη και η Υγεία των πολιτών είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στα χέρια των «αγορών».

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2010 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο στη Βουλή, κινείται στην ίδια νεοφιλελεύθερη λογική, προβλέπει μείωση των δαπανών για εφημερίες, μικρό κονδύλιο για προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ξεχνάει τις εξαγγελίες για την οργάνωση της Π.Φ.Υ. στα Αστικά Κέντρα με Μονάδες Οικογενειακής Ιατρικής 24ωρης λειτουργίας.

Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για το πλαφόν δεν ανατρέπουν αυτή την εικόνα και είναι ενδεικτικό ότι έγιναν μετά την έναρξη κινητοποιήσεων από πολλές Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών και την απόφαση της ΟΕΝΓΕ για γενίκευσή τους. Στην ουσία, η κυβέρνηση καταστρατηγεί τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία νέα πρόσληψη από όσες έπρεπε να έχουν γίνει μέχρι την 1-7-09, αδρανοποίησε τα Συμβούλια Κρίσης, διατηρεί τα όρια δαπανών για πληρωμή εφημεριών που αναγκαστικά πραγματοποιούμε για μην υπονομευτεί το επίπεδο των υπηρεσιών στους πολίτες και δεν κάνει καμία αναφορά στις 2500 νέες θέσεις γιατρών ΕΣΥ που πρέπει να προκηρυχθούν το 2010.

Παράλληλα, η χρησιμοποίηση του ΚΕΛΠΙΝΟ ως εργολάβου για άθλιες συμβάσεις εργασίας στις ΜΕΘ, το πάγωμα των μισθών, η περικοπή των επιδομάτων και η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών, μας οδηγούν σε σύγκρουση με τη κυβέρνηση.

Συνάδελφοι

Όσες και όσοι επιμένουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό και τις εφημερίες μας, χωρίς φακελάκια και μίζες, βιώνουμε την κατάσταση με έντονο θυμό και απεριγράπτη οργή. Νιώθουμε ότι αυτή η θλιβερή πραγματικότητα για το ΕΣΥ, αλλά και τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής μας πρέπει ν' αλλάξει ριζικά. Για να συμβεί αυτή η προσδοκία υπάρχει μια ουσιαστική προϋπόθεση: **ν' αλλάξουμε την εκπροσώπησή μας, ν' αλλάξουμε την εκφυλιστική συνδικαλιστική πρακτική και συμπεριφορά της σημερινής ηγεσίας της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.**

Πρόκειται για την ηγεσία που κουβαλάει τεράστιες ευθύνες για το τέλμα που



υπήρξε για μια δεκαετία στα ζητήματα που αφορούν το ανώτερο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, το πρότυπο εφημέρευσης, την επικαιροποίηση των Οργανισμών, τα αυτοτελή Τ.Ε.Π., την διαρκή εκπαίδευση, τη μα-

χητική διεκδίκηση νέου Μισθολογίου. Πρόκειται για τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία που ήταν έτοιμη να υπογράψει κλαδική συμφωνία με **επίδομα εφημέρευσης** σε αгаστή συνεργασία με τον κ. Αβραμόπουλο. Και θα το έκανε εάν δεν ξεσηκώνονταν ένα μεγαλειώδες μαχητικό κίνημα βάσης που ξεπέρασε τις κομματικές περιχαράκωσεις και αγκυλώσεις και μαζί με τις παρατάξεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς οδήγησε στις αποφάσεις του Έκτακτου Συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ που αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη του κλάδου.

Το 7^ο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ πρέπει έχει **χαρακτήρα δημοψηφίσματος**. Η ΔΗΚΝΙ και η ΠΑΣΚ πρέπει να εισπράξουν τα επίχειρα της άθλιας τακτικής που ακολούθησαν, έτοιμες ανά πάσα στιγμή να εκποιήσουν τα συμφέροντα των συναδέλφων έναντι επιδομάτων εφημέρευσης και ευτελών ανταλλαγμάτων. Πρόκειται για δύο παρατάξεις διαποτισμένες στον κυβερνητικό συνδικαλισμό, οι οποίες σε περίπτωση που εκ νέου επικρατήσουν θα επαναλάβουν την ίδια προδιαγεγραμμένη τακτική κατά τη νέα διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει την άνοιξη. Η ΔΗΠΙΑΚ, αποτελώντας την αποστεωμένη έκφραση της πολιτικής του ΚΚΕ, αδυνατεί να κατανοήσει στοιχειωδώς τις αγωνίες και τις ανάγκες των συναδέλφων και επαναλαμβάνει μονότονα καταγγελίες και ξόρκια, απέχοντας από κάθε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Τουναντίον, με τους συναδέλφους της ΑΡΣΙ συμπορευτήκαμε στο τακτικό και στο έκτακτο συνέδριο, καταφέροντας ν' αλλάξουμε την ροή των πραγμάτων και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε πνεύμα αμοιβαιότητας, παρά τις επιμέρους διαφορές που έχουμε σε εκτιμήσεις και πρακτικές.

Στις εκλογές αυτές πρέπει ν' αναδείξουμε στην ηγεσία της ΟΕΝΓΕ συναδέλφους που δεν ενσωματώνονται στο σύστημα, που έχουν συνέπεια λόγων και στάσης ζωής, που συνειδητοποιούν ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών σ' ένα ποιοτικό, αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο, δωρεάν και καθολικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Ειδικά στις σημερινές συνθήκες «δημοσιονομικής τρομοκρατίας», για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά τον δημόσιο χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ., δεν φτάνει μόνον η αντίσταση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η συνεπής και δυναμική προβολή των αιτημάτων μας.

Χρειάζεται η αντιστροφή του κλίματος γενικευμένης ανυποληψίας των Δημόσιων Νοσοκομείων και των νοσοκομειακών γιατρών. Τούτο απαιτεί να παρέμβουμε αποτελεσματικά στις στρεβλώσεις και την κακοδαιμονία του ΕΣΥ, για

την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της σπατάλης, της πολυφαρμακίας, του βολέματος.

Εκτός από τις δεδομένες ευθύνες των κυβερνήσεων πρέπει ν' αναζητήσουμε με ωριμότητα **και το δικό μας μερίδιο ευθυνών** για το σημερινό χάλι της δημόσιας περίθαλψης. Είναι αναγκαίο από δω και πέρα να επισημαίνουμε ότι εκτός από μια άλλη πολιτική Υγείας χρειάζεται και μια άλλη εργασιακή κουλτούρα στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας για να πάει μπροστά η δημόσια περίθαλψη. Πρέπει να μιλήσουμε εμείς και όχι οι τεχνοκράτες των οικονομικών της Υγείας για ορθολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση της ιατρικής τεχνολογίας, των φαρμάκων και γενικότερα των πόρων, για χρηματοδότηση της επιστημονικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης των γιατρών από το Κράτος, για βελτίωση της οργάνωσης και της διοικητικής υποστήριξης των νοσοκομείων, για αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου όχι μόνο του κόστους αλλά κυρίως της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Είμαστε κατηγορηματικοί: αγωνιζόμαστε μαζί – και όχι απλώς εκπροσωπούμε- με τους γιατρούς του ΕΣΥ που εργάζονται ευσυνείδητα και ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό και τις εφημερίες τους.

Μόνο έτσι ενισχύεται η πολιτική αξιοπιστία και η κοινωνική αποδοχή των αιτημάτων μας. Μόνο έτσι μπορούμε να υπερασπιστούμε το ΕΣΥ με όρους κοινωνικού κινήματος, συγκροτώντας μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, με τους ασθενείς, τα συνδικάτα, την Αυτοδιοίκηση, ένα κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο για Δημόσια Περίθαλψη υψηλής ποιότητας, σε πλήρη αντιπαράθεση με το Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ και τα μέτρα «δημοσιονομικής πειθαρχίας» της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι η μόνη πρόταση που σε συνδυασμό με τους διεκδικητικούς αγώνες των νοσοκομειακών γιατρών, τη συντονισμένη δράση των Ενώσεων και την ανάδειξη μιας αξιόπιστης συνδικαλιστικής ηγεσίας στην ΟΕΝΓΕ, μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για το ΕΣΥ και τον κλάδο.

ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Απαιτούμε την πλήρη και απαρέκκλητη εφαρμογή της κλαδικής συμφωνίας της 1^{ης} Δεκεμβρίου 2008 σε όλα τα σημεία της (προσλήψεις 4500 νέων γιατρών στα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ, νέο Μισθολόγιο). Άμεση προκήρυξη των 2000 νέων θέσεων που έχουν εγκεκριμένο προϋπολογισμό, εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2010 των υπόλοιπων 2500 και επαρκών πιστώσεων για ασφαλή προγράμματα εφημερίας. Κάλυψη των αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό με προτεραιότητα τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
2. Επαναλειτουργία της Κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας – ΟΕΝΓΕ για κατάληξη σε πρότυπο εφημέρευσης, για λειτουργία αυτοτελών Τ.Ε.Π. και την κατανομή των 2500 νέων θέσεων.
3. Διατήρηση μόνον του συνταγματικού πλαφόν για εφημερίες που αναγκαστικά πραγματοποιούμε, ώστε να υπηρετήσουμε τη κάλυψη υποστελεχωμένων Τμημάτων. Διατήρηση της αυτοτελούς φορολόγησης εφημεριών και του αφορολόγητου στο επίδομα βιβλιοθήκης.

4. Πρωινή πενθήμερη βώρη εργασία, με μία ενεργό εφημερία την εβδομάδα
5. Έγκαιρη έναρξη συζητήσεων της διαπραγματευτικής ομάδας για την επικαιροποίηση της κλαδικής συμφωνίας για το 2010.
6. Απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας εξέλιξης του Ν.3754/09
7. Σύντομη αποπεράτωση των κρίσεων γιατρών ΕΣΥ που εκκρεμούν.
8. Οργάνωση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα αστικά κέντρα με Οικογενειακούς Γιατρούς και ομάδα υγείας.
9. Ενοποίηση των κλάδων υγείας όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων και συγκρότηση του Ενιαίου Εθνικού Φορέα Υγείας.
10. Εξοπλισμός του δημόσιου τομέα υγείας με τη σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία ανά Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες (επιστημονικές και ανθρώπινες) του υφιστάμενου ιατρικού και νοσηλευτικού Προσωπικού
11. Συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, οργανωμένη από το ΕΣΥ. Χορήγηση ειδικότητας αποκλειστικά και μόνο από τα Δημόσια Νοσοκομεία.
12. Συγκεκριμένα μέτρα εξάλειψης της διαφθοράς, της σπατάλης, της παραοικονομίας στον δημόσιο τομέα υγείας. Κατάργηση των Σ.Δ.Ι.Τ. και της ιδιωτικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας μέσω συνεργειών στα Νοσοκομεία. Μόνιμες εργασιακές σχέσεις όλων. Κατάργηση της ρύθμισης που επιτρέπει προσλήψεις με μπλοκάκι.
13. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
14. Πλήρης ανάπτυξη γρήγορου, ασφαλούς, καλά στελεχωμένου και αποτελεσματικού συστήματος επείγουσας διακομιδής και μεταφοράς σθενών από το ΕΚΑΒ. Οργάνωση Τραυματολογικών Κέντρων και Κέντρων Αποκατάστασης.
15. Αναπροσαρμογή των Οργανισμών των Νοσοκομείων στα σύγχρονα δεδομένα και στο 48ωρο της εβδομαδιαίας απασχόλησης. Κάλυψη όλων των κενών θέσεων νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού προσωπικού με ταχείς ρυθμούς προκήρυξης. Σαφείς κανονισμοί και αρμοδιότητες για τους γιατρούς ΕΣΥ που εργάζονται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές. Η αυτονόμηση των νοσοκομειακών γιατρών με ίδρυση ξεχωριστών τομέων και κλινικών ΕΣΥ στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή
16. Κατάρτιση του υγειονομικού χάρτη της χώρας. Προγραμματισμός παραγωγής του ιατρικού δυναμικού στη βάση τεκμηριωμένων αναγκών.
17. Προσανατολισμός των προπτυχιακών ιατρικών σπουδών και των υπηρεσιών υγείας στην ολιστική αντίληψη των καθηκόντων του υγειονομικού συστήματος.
18. Ανασυγκρότηση του ΕΟΦ. Οργάνωση Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας. Παραγωγή αξιόπιστων, ασφαλών, φτηνών, φαρμακευτικών σκευασμάτων και υγειονομικών υλικών για τις ανάγκες του ΕΣΥ. Έλεγχος της ποιότητας, του κόστους, της διακίνησης των φαρμάκων από τις Φαρμακευτικές Εταιρείες.
19. Ολοκληρωμένη οργάνωση των υπηρεσιών προάσπισης της ψυχικής υγείας.

