

ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΥΛΑΣΤΗ ΧΑΡΥΒΔΗ Η

Σκύλα και Χάρυβδη εναντίον Νοσοκομειακών Γιατρών

Του Τάκη Νικολόπουλου

Πρόεδρου της Ένωσης Γιατρών Ηπείρου

Από τη μια ο πρωθυπουργός, ο υπουργός υγείας και οι απαραίτητοι σφουγγοκωλάριοι διαβεβαιώνουν από το Μάιο κιόλας ότι επίκειται η υπογραφή κλαδικής συμφωνίας με τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Όταν λοιπόν οι νοσοκομειακοί γιατροί -ή τουλάχιστον όσοι δεν ήταν απασχολημένοι με το εμπόριο του ανθρώπινου πόνου- το μήνα Νοέμβριο τους ανάγκασαν να συμφωνήσουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο της σύμβασης πανηγύρισαν, βιάστηκαν να την υπογράψουν και να αυτοαναγορευτούν σε αναμορφωτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό, για την ιστορία, συνέβη την 1η Δεκεμβρίου 2008!

Από την άλλη τα παλιόπαιδα τα ατίθασα, ο ούτε εν δυνάμει τότε πρωθυπουργός, ο υπεύθυνος του τομέα υγείας, ο γραμματέας του τομέα υγείας και ένας μικρός στρατός ατάκτων κατήγγειλε τα χάλια του ΕΣΥ, όπως το κατάντησε η κυβέρνηση, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει γιατί ενώ είχε στα χέρια του από το 1999 τα σχετικά ΠΔ για τις ώρες εργασίας των γιατρών -με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2005- δεν κούνησε το μικρό του δαχτυλάκι έως την ώρα που πήδηξε από το κυβερνητικό σκάφος. Δήλωσε όμως την συμπαραστάσή του στους αγώνες των νοσοκομειακών γιατρών, γιατί οι τότε δημοσκοπήσεις δεν τον θεωρούσαν εν δυνάμει πρωθυπουργό, αλλά κυρίως γιατί η πλειονότητα των μελών και οπαδών του συμμετείχαν ενεργά και με άποψη στις κινητοποιήσεις .

Δυό μήνες πέρασαν από την υπογραφή της κλαδικής συμφωνίας.

Ανατροπές αξιοσημείωτες. Ακόμα και το ΚΚΕ, που είχε διαφορετική θέση σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων (και των προτελευταίων, ίσως και προ των προτελευταίων) ετών , συντάχθηκε στην Ομοσπονδία με την απαίτηση να πάει αυτή η συγκεκριμένη σύμβαση στη Βουλή για ψήφιση, υπερψηφίζοντας και τις κινητοποιήσεις. Εδώ τελειώνουν τα καλά νέα.

Τα κακά νέα είναι ότι ο υπουργός (που ο πρωθυπουργός εκτιμώντας το έργο του τον άφησε στη θέση του, εκτός κι αν ήθελε να τον τιμωρήσει γι' αυτό που έκανε), ο υφυπουργός και οι απαραίτητοι σφουγγοκωλάριοι έκαναν μία δήλωση, ή ομιλία στη Βουλή ή εξέδιδαν δελτίο τύπου ,όπου η σύμβαση έστριβε από τη γωνία, έμπαινε επιτέλους στην τελική ευθεία, κοίταζε δεξιά μήπως την προσπεράσει το Έκοφίν, σκούπιζε τον ιδρώτα της και αναμένεται μέχρι το τέλος της βδομάδας να σπάσει το νήμα και να σωριαστεί στη Βουλή. Το πλήθος ακόμα τη περιμένει!

Παράλληλα, ο Γιώργος γίνεται εν δυνάμει πρωθυπουργός. Ο υπεύθυνος υγείας, ο γραμματέας του τμήματος υγείας και άλλοι συντεταγμένοι υπεύθυνοι δεν έχουν πια ανάγκη τα μέλη και τους οπαδούς που αγωνίζονται γιατί τα δημοσκοπικά δεδομένα άλλαξαν. Αύριο, που θα γίνουν Κυβέρνηση, θα έχουν ανάγκη από θεσμικούς παράγοντες, όπως πχ. τους Διευθυντές που στρογγυλοκάθονται στο

σβέρκο του «ΕΣΥ». Γι' αυτό δεν άκουσαν , δεν έμαθαν, δεν γνωρίζουν για καμιά κλαδική συμφωνία, γι' αυτό και η συμφωνία δεν υπάρχει.

Ελα όμως που την ανακάλυψε ο Νασιώκας (πρώην υφυπουργός υγείας στον οποίο χρωστάμε τα δέοντα, όπως και στους υπόλοιπους). Και την πέρασε γενεές δεκατέσσερις . Αλλά, παιδί μου, κι αυτός να μην ενημερώσει το κόμμα του και τα αρμόδια όργανα.

Αυτά βλέπω, και μια και τόσα χρόνια καιγόμαστε στο χυλό, φυσάω τώρα και το γιαούρτι.

Λες να υπάρχει καμιά συμπαιγνία, το φέρνω στη Βουλή, τι να το φέρεις, έτσι κι έτσι δεν υπάρχει και εμείς δεν το είδαμε.

Να ροκανίσουμε έτσι κανά μήνα ακόμα, να προκηρυχτούν εκλογές και κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Άντε μετά να βρεις το δίκιο σου. Εδώ δεν κωλώνουν ούτε μπροστά στο Συμβούλιο Επικρατείας. Σε μια υπογραφή τους ή σε μερικές χιλιάδες γιατρούς ή σε μερικά εκατομμύρια ασθενείς θα κωλώσουν. Αυτά είναι για άντρες, που θα έλεγε κι ο μακαρίτης ο πατέρας μου.

Κι όμως πρέπει να κωλώσουν. Και το «αϊ σιχτίρ» του φίλου του Στάθη δεν πρέπει μόνο να το πούμε. Πρέπει να τους δείξουμε και το πώς γίνεται. Κατά παντός υπευθύνου.