

Η εξουσία βλάπτει σοβαρά την ακοή

Της
Χρύσας Ντοροβίτσα

Ο κ. Μόσιαλος, μέλος της Επιτροπής Ειδικών για την Υγεία, σε πρόσφατη συνέντευξη του¹ είπε:

«Πού είναι οι συνδικαλιστές γιατροί όλο αυτό το διάστημα; Αν υπήρχε ένα κίνημα υπέρ των δικαιωμάτων των ασθενών (που πληρώνουν τις σπατάλες και τα φακελάκια) τα τελευταία χρόνια, θα κατανοούσα και την προτροπή ορισμένων γιατρών ενάντια στο τίμημα των 5 ευρώ. Όμως δεν αντιστάθηκαν. Υπήρξε εκκωφαντική σιωπή»

Επειδή η εξουσία είναι μάλλον πολύ ψηλά ή πολύ μακριά και δεν ακούει τις φωνές μας είναι σκόπιμο να θυμίσουμε:

Οι νοσοκομειακοί γιατροί σε ψήφισμα στο 7^ο Συνέδριο αλλά και σε επανειλημμένες αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τους έχουν καταγγείλει τα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στα νοσοκομεία και έχουν δηλώσει την ειλικρινή τους πρόθεση να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της διαπλοκής και της παραοικονομίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αναδιοργάνωση και εξυγίανση του συστήματος στην κατεύθυνση παροχής σύγχρονης, δημόσιας, δωρεάν περίθαλψης για όλον τον πληθυσμό έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για:

- ✓ Σύστημα προμηθειών απαλλαγμένο από κυκλώματα προκλητής ζήτησης, υπερτιμολόγησης, σπατάλης και συναλλαγής με εταιρείες χωρίς περικοπές στην παρεχόμενη ποιότητα περίθαλψης. . Δημιουργία Δημόσιου φορέα προμήθειας-αποθήκευσης και διανομής φαρμάκου και υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία καθώς και σχεδιασμός Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας για την παραγωγή βασικών φαρμάκων και υγειονομικών υλικών
- ✓ Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση που να μην αποτελεί πρόχειρη κατάρτιση εξαρτημένη και κατευθυνόμενη από διάφορες φαρμακευτικές και λοιπές - ποικίλου υγειονομικού υλικού– εταιρείες, γεγονός που θα οδηγήσει σε απεμπλοκή από την απαράδεκτη οικονομική συναλλαγή γιατρών και εταιρειών, από την κατευθυνόμενη συνταγογραφία και την προκλητή φαρμακευτική δαπάνη.

¹ <http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/335/>«δεν-είδα-κανένα-κίνημα-ανυπακοής-ενάντια-στο-φακελάκι»

- ✓ Αλλαγή στην διαδικασία αξιολόγησης των γιατρών ώστε να απαλλαγούν από τη σημερινή «μοριοθηρία» που διαστρέφει την ουσία της ιατρικής εκπαίδευσης και τροφοδοτεί τον ομφάλιο λώρο της συναλλαγής και της διαπλοκής.
- ✓ Κατάργηση όλων των συμβάσεων που ήδη υπάρχουν και εκχωρούν στον ιδιωτικό τομέα υποστηρικτικές λειτουργίες των δημόσιων νοσοκομείων όπως σίτιση, φύλαξη, καθαριότητα, λογιστική υποστήριξη κ.λ.π γιατί όχι μόνο έχουν μεγαλύτερο κόστος αλλά και γιατί παρέχονται κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες λόγω της μεσολάβησης των εργολάβων εργασίας.

Τον τελευταίο χρόνο έγιναν πρωτοποριακές κινήσεις για συνδικαλιστικό φορέα όπως η πρόταση από την ΟΕΝΓΕ και εν συνεχεία νομοθέτηση υποχρεωτικού έλεγχου «του πόθεν έσχες» όλων των διευθυντών ΕΣΥ καθώς και πανελλαδική καμπάνια κατά του εξευτελιστικού, για το υγιές ιατρικό σώμα, ελληνικού φαινομένου που λέγεται «φακελάκι»

Οι περισσότεροι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας εργάζονται ανιδιοτελώς και ζουν με αξιοπρέπεια μόνο από το μισθό τους θεωρώντας ως εξευτελισμό τη συνύπαρξή τους με επίορκους που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο Αυτοί οι γιατροί **φωνάζουν και αγωνιούν** βλέποντας την πολιτεία που έχει τη δυνατότητα να νομοθετεί, να εφαρμόζει και να ελέγχει, να είναι αυτή που:

- **Τιμολογεί και υπερτιμολογεί** φάρμακα και υγειονομικό υλικό και εν συνεχεία αναζητεί ενόχους.
- **Δημιουργεί νόμους** που επιτρέπουν την ανάπτυξη κυκλωμάτων σε υλικά όπως οστεοσυνθετικά , φίλτρα, βηματοδότες κ.λ.π.
- **Νομιμοποιεί** τις παροχές φαρμακευτικών και λοιπών εταιρειών προς τους γιατρούς με τα διαβόητα «ταξιδάκια αναψυχής».
- **Διατηρεί** στα κριτήρια αξιολόγησης των γιατρών τις συμμετοχές σε συνέδρια γεγονός που δημιουργεί και ενισχύει δεσμούς εξάρτησης από τους χορηγούς.
- **Επιτρέπει** να χρονίζει η διαλεύκανση υποθέσεων διαφθοράς και χρηματισμού μέσα στα νοσοκομεία δίνοντας την εικόνα ότι υπάρ-

χει ατιμωρησία και ότι η ελληνική πολιτεία έχει συμβιβαστεί μ' αυτό το έγκλημα διαρκείας.

- Θεσμοθετώντας τα απογευματινά ιατρεία καθιστά τον γιατρό ΕΣΥ το πρωί δημόσιο λειτουργό, το απόγευμα ελεύθερο επαγγελματία δημιουργώντας προϋποθέσεις για ανάπτυξη αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.

Τελικά , κ. Μόσιαλε , εμείς φωνάζουμε!

Εσείς δεν ακούτε!

*Η Χρύσα Ντοροβίτσα είναι Πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Λακωνίας