

Να τους χαιρόμαστε

Πραγματικά επεισοδιακό το σημερινό Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ όπως και αναμενόταν να είναι μετά από το προηγούμενο όπου είχαν φανεί ξεκάθαρα οι προθέσεις του διδύμου Τσούκαλου-Λαοπόδη να αναγνωρίσουν το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σαν Κλαδική Συμφωνία. Βέβαια την προηγούμενη φορά είχαν την «ευαισθησία» να θέσουν κάποιες «προϋποθέσεις» προκειμένου να θεωρηθεί ότι το νομοσχέδιο ήταν η Κλαδική Συμφωνία – παραθέτω την απόφαση αυτή όπως την πρότεινε ο Λαοπόδης και την οποία ψήφισε και ο Τσούκαλος (και φυσικά οι παρατρεχάμενοι αυτών).

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ μετά τις τελευταίες εξελίξεις, εκτιμά ότι:

1 – Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών ανάγκασε την Κυβέρνηση να υπογράψει με την ΟΕΝΓΕ την Κλαδική Σύμβαση της 1/12/08 την οποία χωρίς καμιά αιτιολογία δεν έφερε στην Βουλή για ψήφιση.

*2 – Ο κατατεθείς νόμος εμπεριέχει ρυθμίσεις υποκαθιστώντας την Σ.Σ.Ε που μετά τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις τροποποιήθηκε και σύμφωνα με τις νέες τροπολογίες της Κυβέρνησης η απόκλιση από την αρχική σύμβαση είναι η μείωση των μισθών, η αφαίρεση του αφορολογήτου και η μη αναφορά για τις προσλήψεις 2.500 γιατρών το 2010, συνιστούν αποκλίσεις. Θεωρώντας ότι η ψήφιση αυτούσια των κατατεθειμένων τροπολογιών και η έκδοση άμεσα της νέας εγκυκλίου για το **πλαфон** {πού σήμερα είναι σύμφωνο με τον νέο νόμο για το μισθολόγιο των δικαστικών (3891/08)} είναι όροι απαράβατοι για να θεωρηθεί η νέα ρύθμιση ότι αντανακλά μετά την ψήφισή του νόμου Σ.Σ.Ε για την οποία η ΟΕΝΓΕ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ότι: τα όποια ελλείμματά της θα αναθεωρηθούν από την νέα συλλογική σύμβαση του 2010.*

Αφού καμιά από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω δεν είχαν ικανοποιηθεί είχαμε όλοι την περιέργεια να δούμε αν το δίδυμο θα είχε την αξιοπρέπεια να το επισημάνει και να αποσύρει την πρόταση για αναγνώριση του Ν/Σ. σαν Κλαδική Συμφωνία.

Φυσικά αυτό δεν έγινε! Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε στοιχειώδη αξιοπρέπεια και ο Τσούκαλος δεν είχε κανένα ενδοιασμό να κάνει και πάλι την πρόταση για αναγνώριση. Στο ίδιο μήκος κύματος αλλά με εντελώς παράλογη επιχειρηματολογία κινήθηκε ο Λαοπόδης. Ακούστε λογική (λέμε τώρα....) :

«Το νομοσχέδιο δεν είναι ίδιο με τη Κλαδική Συμφωνία που συνυπογράψαμε αλλά αν δεν δεχθούμε ότι το νομοσχέδιο είναι η Κλαδική Συμφωνία τότε θέτουμε σε κίνδυνο τη δυνατότητα να συνάψουμε και μελλοντικές συλλογικές συμβάσεις».

Δηλαδή για να μπορούμε να «εξασφαλίσουμε» μελλοντικές συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να δεχθούμε ότι η Σ.Σ. της 1ης Δεκεμβρίου που αθετήθηκε είναι ίδια με το αλλοιωμένο από τις πολλές τροποποιήσεις νομοσχέδιο!

Αν είναι να εξασφαλίζουμε τέτοιες συμβάσεις και στο μέλλον τότε να τις ... βράσουμε!

Με σημαντικές υποχωρήσεις στην διαπραγμάτευση καταλήξαμε στις 1/12/2008 σε μια Κλαδική Συμφωνία που δεν ήταν η τέλεια αλλά ήταν εφικτή. Η Κλαδική Συμφωνία αυτή βιάστηκε πριν κυρωθεί και ενώ το αναγνωρίζουν ΟΛΕΣ οι παρατάξεις έρχεται το δίδυμο να δηλώσει το βιασμό σαν ... συναινετική συνουσία!

Και για να μην αδικούμε κανένα θα πρέπει να πούμε ότι την ίδια θέση εξέφρασε και ο Μπουλμπασάκος μέλος της παράταξης της ΑΕΓ – ο οποίος ξεχώρισε τη θέση του από τους υπόλοιπους της παράταξης οι οποίοι καταψήφισαν την αναγνώριση. Φαίνεται η γελοιότητα που διέκρινε το θέατρο του παραλόγου που ήταν το σημερινό Γενικό Συμβούλιο όταν η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ δεν κατέθεσαν καν πρόταση αλλά ψήφισαν την πρόταση Μπουλμπασάκου! Καλά συνεννοημένοι ήταν?

Η πρόταση αυτή συγκέντρωσε 15 ψήφους και επικράτησε.

Πέρα από τα παραπάνω όμως θέλω να σας αναφέρω κάποια σημεία της σημερινής συνεδρίασης τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για να καταλάβουμε καλύτερα το τι γίνεται και το τι παιχνίδια παίζονται μέσα στην ΟΕΝΓΕ.

Σημαντική η παρουσία σήμερα των εκπροσώπων των περιφερικών Ενώσεων και ήταν ρητή και κατηγορηματική η θέση που εκφράσαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε το Ν/Σ σαν Κλαδική Συμφωνία. Ο υπογράφων κατέθεσε και τις δηλώσεις που είχαν στείλει 19 Ενώσεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να τονίσουμε ότι αρνούμαστε την αναγνώριση αυτή. Προστέθηκαν και οι εκφρασμένες αρνήσεις αναγνώρισης κι άλλων Ενώσεων που δεν είχαν στείλει τις δηλώσεις αυτές αλλά που είχαν την ίδια θέση (Χαλκίδα, Καρδίτσα, Λάρισα κτλ). Για την ακρίβεια, αν δεν κάνω λάθος όλες οι περιφερικές Ενώσεις τηρήσαμε αυτή τη θέση με εξαίρεση τους εκπροσώπους από Βόλο, Κατερίνη και Βέροια (μόνο ο τελευταίος είναι μέλος του Γ.Σ με δικαίωμα ψήφου).

Δυστυχώς η πλειοψηφία του Γ.Σ. (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, Μπουλμπασάκος) – σχεδόν όλοι μέλη της ΕΙΝΑΠ – έκριναν ότι η αντίθετη και εκφρασμένη άποψη των άνω των 25 περιφερικών Ενώσεων δεν αποτελούν εμπόδιο

στο να ξεπουλήσουν και τα τελευταία ίχνη αξιοπρέπειας που τους είχαν απομείνει. Σήμερα βιώσαμε ένα ηχηρό παράδειγμα του τι σημαίνει να υπάρχει μια κεντρική εξουσία που να αγνοεί τις προσταγές της βάσης που υποτίθεται ότι εκλέχθηκαν να εκπροσωπήσουν. Η απόλυτη ξευτίλα σε όλη της το μεγαλείο!

Και τι κερδίζουν αυτοί οι κύριοι από το ξεπούλημα αυτό?

Το Ν/Σ δεν απαιτούσε την δική μας αναγνώριση σαν Κλαδική Συμφωνία, είχε ήδη ψηφιστεί από χθες κι αυτό δεν αλλάζει. Ότι κερδίσαμε από αυτό είναι ένα βήμα μπροστά και όσα δεν πετύχαμε ακόμα θα τα διεκδικήσουμε και θα τα κατακτήσουμε κι αυτά με τους αγώνες μας.

Τι άλλο από ιδιοτελείς στόχους μπορεί να κρύβει αυτή η εμμονή για αναγνώριση του Ν/Σ σαν Κλαδική Συμφωνία?

Ποιόν εξυπηρετεί η αναγνώριση αυτή εκτός τον Αβραμόπουλο ο οποίος από την μία δεν έχει την αξιοπρέπεια να σεβαστεί την υπογραφή του κι από την άλλη παρουσιάζει το Ν/Σ έκτρωμα και που τώρα θα δηλώνει (επίσημα πλέον) ότι πρόκειται για Κλαδική Συμφωνία με «την συναίνεση των γιατρών»?

Κλείνοντας, οφείλω να εκφράσω την αξιοπρεπή στάση που τήρησαν οι άλλες παρατάξεις (ΑΡΣΙ, ΑΕΓ, ΔΗΠΑΚ) στο σημερινό Γενικό Συμβούλιο – η κάθε μία με το δικό της πολιτικό σκεπτικό αλλά και η έντονη και δυναμική παρουσία των εκπροσώπων των περιφερικών Ενώσεων.

Επίσης πρέπει να πω ότι η απαράδεκτη στάση των μελών των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στο Γενικό Συμβούλιο δεν θα πρέπει να στιγματίζει όσους νοσοκομειακούς γιατρούς ανήκουν σε αυτές και που έχουν αγωνιστεί για την διάσωση του ΕΣΥ και για ένα καλύτερο αύριο στους κόλπους αυτού. Αντιθέτως μάλιστα γιατί αυτοί είναι εκείνοι που ξεπουλήθηκαν ακόμα περισσότερο από τους «δικούς τους» εκπροσώπους.

Φάνηκε για άλλη μια φορά τι σημαίνει να υπάρχει μια μαχητική βάση που αγωνίζεται και κατακτά... και που προδίδεται από τα ιδιοτελή ανθρωπάκια που εμπιστεύθηκαν.

Αλλά σε 2-3 μήνες θα γίνει το Τακτικό Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ και θαρρώ ότι θα πρέπει να συλλογιστούμε όλοι με υπευθυνότητα το τι αξία έχει η ψήφος μας.... εκλέγει τους ηγέτες που μας αρμόζουν.

