

«Ο αφανής κακοπληρωμένος κι ο επιφανής καλοπληρωμένος: Ο ένας δουλεύει κι ο άλλος μας... δουλεύει...».

Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου

Αθήνα 29-12-2011

Αυτή η χειμερινή ανάπαυλα, αυτή η διάχυτη «εν ανθρώποις ευδοκία», που επικρατεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτές τις μέρες, λόγω Χριστουγέννων, δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ ακόμη. Οι μεγάλοι «παίκτες», παίρνουν θέση γύρω απ' το μακρύ τραπέζι του τζόγου, προετοιμάζονται για «τη μητέρα όλων των μαχών», που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την πρωτοχρονιά.

Ανάμεσά τους και μεγάλοι ευρωπαϊκοί εταιρικοί και τραπεζικοί όμιλοι, ακόμα κι ολόκληρα κράτη.

Το χρονικό

Στη χώρα μας, την τόσο ταλαιπωρημένη και τρομοκρατημένη, συμβαίνουν πολλά και δυσσερμήνευτα γεγονότα: Ενώ οι οικονομικοί εισαγγελείς Πεπόνης και Μουζακίτης παραιτούνται, οι υπουργοί Βενιζέλος και Παπαϊωάννου τους διαψεύδουν (σε κοινή τους ανακοίνωση μάλιστα σημειώνουν, πως οι εισαγγελείς επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση της «παρέμβασης στο έργο τους», χαρακτηρίζοντας τη δημόσια αντίδρασή τους «βεβιασμένη και υπερβολική»), οι Τούρκοι επίσημα ομολογούν τον εμπρησμό των ελληνικών δασών, οι εκλογές μετατίθενται συνεχώς στο ...άγνωστο για μας, αλλά γνώριμο στην εσωτερική τρόικα, μέλλον, τα χαράτσια πέφτουν σαν τη βροχή, οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων επίσης, ο Γιωργάκης εκφωνεί ... «βαρυσήμαντο λόγο» στο πολιτικό συμβούλιο του «εξανεμιζόμενου» ΠΑΣΟΚ, η χώρα εκβιάζεται από τους απανταχού τοκογλύφους και το PSI τελικά ...δεν «περπατάει», με τη χρεωκοπία να βρίσκεται πιο κοντά παρά ποτέ, συνολικά οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι των καναλιών και του κυβερνητικού τύπου σχολιάζουν με μανία την προφυλάκιση του Εφραίμ, επιτιθέμενοι κι εναντίον του Αγίου Όρους – πρωτοφανές γεγονός! - , λες κι άλλο καημό δεν έχουμε κανέναν...

Αυτή είναι η κατάντια του Κράτους και του Έθνους μας απ' την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 1 και «ΠΑΣΟΚ 2 - Plus»...

Αν ήμασταν, ως πολίτες σοβαροί, για τα ζητήματα αυτά θα κάναμε διαδηλώσεις, θ' αντιδρούσαμε συστηματικά, δίχως δάκρυα και ...κουραμπιέδες χριστουγεννιάτικους, δίχως κραυγές στο κενό του διαστήματος...

Το αντι – χρονογράφημα...

Πού κρύβονται οι μεγαλοϊδεάτες Διανοούμενοι του Έθνους; Που κρύβονται οι

πρωταγωνιστές των Πανεπιστημίων της χώρας; Γιατί σίγησαν οι πνευματικοί Ιεράρχες στους άμβωνες των Χριστουγέννων; Θα μου πείτε, πως αυτά δεν είναι πνευματικά θέματα για διανοούμενους και ρασοφόρους... Η Ιεραρχία της Εκκλησίας και του Χρήματος, έχουν ήδη φροντίσει κι εκπροσωπούνται τα δικαιώματά τους στην «κυβέρνηση του Έθνικού Θεάτρου»... Αυτά που συμβαίνουν είναι «η σκόνη και τα σκουπίδια του συστήματος», που ψάχνουμε το πως θα τα ...ξαποστείλουμε στις ... «χωματερές του φεγγαριού»...

Ναι έτσι θα γίνει, γιατί αυτοί ασχολούνται μόνο «με τις ψιλές και τις δασείες» των αλλεπάλληλων διαψεύσεων και των εσωκομματικών «πύρινων λόγων», κάτω από τον «καπνισμένο ίσκιο» της αθηναϊκής ελαίας, του πάλαι ποτέ κραταιού ...Παρθενώνα... Να γιατί φτάσαμε εδώ, σ' αυτή την εθνική ταπείνωση... Γιατί εμείς αδιαφορήσαμε, σαν άρχισε το μακελειό, μα τώρα που μας «πήρε όλους η μπάλα», κανείς δεν έμεινε όρθιος, ώστε να συνενωθεί κι ομαδικά πια ν' αντιδράσουμε... (Κατά τον πάντα επίκαιρο Μπρέχτ...)

Θα δούμε, στο μέλλον, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ ή της Γερμανίας, έξω απ' τα υπουργεία ή τα κεντρικά της ΔΕΗ, αλλά όχι έξω απ' το Δικαστικό Μέγαρο, για την υπεράσπιση και προάσπιση της Δικαιοσύνης και των λειτουργιών της... Ποιος θα υπερασπιστεί την εξωτερική, αναιμική μας πολιτική; Ποιος θα προασπίσει το κοινωνικό μας κράτος, την υγεία μας, απ' τους θεατρίνους Λοβέρδο, Κουτρούμνη και Βουδούρη; Ποιος θα μας αναγκάσει – δυστυχώς τελικά –, ώστε να εκφράσουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους αναξιοπαθόντες συμπατριώτες μας;

Βέβαια, έτοιμη την έχουμε τη δικαιολογία: για όλα τα κακά, οι άλλοι φταίνε, οι ξένοι οι κακοί, εμείς ποτέ...

Φυσικά δεν περιμένουμε τις κραυγές των αυτοσπαρασσόμενων υπολειμμάτων ΠΑΣΟΚ, τις ψευδοπαραινέσεις της νεοδημοκρατικής ηγετικής ομάδας, των «στριφογυρισμάτων» του ΛΑΟΣ, τα «κροκοδείλια δάκρυα» της ΔΗ.ΣΥ. ή τον αριστερό καλογουλισμένο «λούστρο» των περί τον Κουβέλη... Και το ΚΚΕ θα σπεύσει να βγάλει – ως νέος Πόντιος Πιλάτος - ανακοίνωση, πως «η διαφθορά είναι δομικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού κράτους»...

Δεν κρατιέμαι να μη ρωτήσω: τι φταίει άραγε; Μήπως το μνημόνιο; Μήπως η εξωτερική τρόικα; Μήπως η - κατά Τράγκα - «Βαρωνεία των Αθηνών»; Όταν το σπίτι σου έγινε «Οίκος Ανοχής» - στην κυριολεξία – κι εσύ δεν αντιδράς ακόμη, ποιος σου φταίει, φίλε;

Η παροιμία του επιλόγου

Σωστή και φιλοσοφημένη η μακαρίτισσα η γιαγιά μου, που έλεγε: «Ο αφανής κακοπληρωμένος κι ο επιφανής καλοπληρωμένος: Ο ένας δουλεύει κι ο άλλος μας... δουλεύει...».

ΥΓ. ...όσο για τους εισαγγελείς, που παραιτήθηκαν, ο μόνος σίγουρος τρόπος για να βρεις τον μπελά σου στη *σύγχρονη Νέο- Ελληνική Δημοκρατία*, είναι να κάνεις ευσυνείδητα τη δουλειά σου... Κάθε μέρα, εμείς που εργαζόμαστε στο δημόσιο – στενό και ...φαρδύτερο – ακροβατούμε, μεταξύ εντολών, πιέσεων και του γράμματος του νόμου. Πρέπει να ισορροπούμε μεταξύ των ...άνωθεν εντολών και του ...καθήκοντος. Όταν ...παραιτούμαστε ή μας αλλάζουν αντικείμενο, χειροκροτούμαστε, αλλά και ταυτόχρονα ξεχνιώμαστε, μέχρι να συμβεί το επόμενο επεισόδιο... Κρίμα, η «*κοντή μνήμη*» των Νέο-Ελλήνων...

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 1. Μόλις οι οικονομικοί εισαγγελείς άρχισαν να πλησιάζουν τα CDS, τα περίφημα «*ασφάλιστρα κινδύνου των ελληνικών ομολόγων*», που κατέχουν «*υψηλά ιστάμενα πρόσωπα*», τον Γεωγίου (καταγγελίες για παραποίηση των στοιχείων του αναθεωρημένου ελλείμματος του 2009 από την ΕΛΣΤΑΤ), τις καταγγελίες Κουσελά, για ύπαρξη λίστας φοροφυγάδων, τον Σπινέλη (ύπαρξη παραμηνισμού, εντός του υπουργείου που αδρανοποιεί την διαδικασία είσπραξης προστίμων, που επιβλήθηκαν, μέσω του προγράμματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, αλλά και οι καταγγελίες για τις παράνομες «*εκπτώσεις*», που εφαρμόζουν εφοριακοί για τις πληρωμές οφειλών στο Δημόσιο), τον Καπελέρη, κλπ... κλπ... τους «*έστειλαν αδιάβαστους και κατηγορημένους*»...

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 2. Αν δεν «*καθαριστεί η κόπρος του Αυγείου*», αν δεν απογαλακτιστεί πλήρως η χώρα από τα «*καθεστώσ ΠΑΣΟΚ*», πολλά ακόμα έχουν να δούνε τα ματάκια μας, ν` ακούσουν τα` αφτάκια μας και ακόμα πιο πολλά θα φορτωθούν οι πλατούλες μας... Όσον αφορά δε στην «*κυβέρνηση Οπερέτα του στρατευμένου τραπεζίτη*», που τάχα θα μας έσωζε κι αυτή με τη σειρά της... «*τρεις λαλούν και δυο χορεύουν*»... Τότες ο φίλος μου ο Νίκος θα μου πει: «*Αυτοί κόβουν, ράβουν και συνεχίζουν ν` αρπάζουν κι εσείς οι ...μέγιστοι συνεχίζετε να πληρώνετε με τα αίμα σας... Ξυπνάτε, κορόιδα, ο «καιρός γαρ εγγύς»!!*

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 3. Κι ο φίλος μου ο Μάκης θα συμπληρώσει: «*Η Χύτρα της Κοινωνικής Αναταραχής έχει ήδη υπερθερμανθεί κι είναι άγνωστο, ποιοι και πόσοι θα την «πληρώσουν*», σαν εκραγεί, γιατί θρυσκόμαστε όλοι σ` ακτίνα δράσης... απ` την έκρηξη της Κοινωνικής Υπερχύτρας»!!
