

Το 48ωρο της πλήρους ανατροπής!

Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου

Πέφτουν ποντίκια στο γιαλό κι εγώ σου γράφω στο καλό...

Οι ώρες που περνούμε, είναι εξαιρετικά δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα κι ώρες ιστορικές: Σήμερα παίζονται τα πάντα, που αφορούν την Πατρίδα... Τα πάντα στο 48ωρο, που βιώνουμε...

Μετά την ανεπανάληπτη ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο «φιλέλληνας» πρωθυπουργός, πρότεινε το αδιανόητο: Να ρίξει στο λαό τις ευθύνες από την μη τήρηση των διεθνών συμφωνιών, που αυτός κι η παρέα του έκαναν, ερήμην του λαού ή του «λαουτζίκου» κατά την «προσφιλήν ρήσιν» της κας Φυντανίδα προ ετών...

Το δίλημμα ήταν: ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη νέα δανειακή σύμβαση (της περασμένης εβδομάδας), που ουσιαστικά συνεπάγεται παραμονή ή εκδιωγμό μας απ' την ΕΕ ή το ευρώ...

Όλοι στα κόμματα πάγωσαν, τουλάχιστον τις πρώτες στιγμές...

Για να είμαστε δίκαιοι, μόνο ο κ. Τσίπρας είπε, πως θα επιδιώξει το "ΟΧΙ" στην δανειακή αυτή σύμβαση, δηλ. στην υποτέλεια της χώρας μας (μετά και τις δηλώσεις του κ. Σόιμπλε, χτες χωρίς το απόγευμα). Ήταν η πρώτη καθαρή θέση της χτεσινής βραδιάς... Οι υπόλοιποι εκ των κομμάτων μας προκάλεσαν τρανταχτά γέλια, ανάμικτα μ' οργή! Ήταν να κλαις και να γελάς μαζί...

Η «θλιβερή ηγεσία» της ΝΔ, απαγοήτευσε γι' άλλη μια φορά... Ο «περιορισμένος» εκπρόσωπος τύπου της, εκφέροντας «ομιχλώδεις ανακοινώσεις», άφησε περισσότερα ερωτηματικά στους αγωνιώδεις ψηφοφόρους της, απ' όσα είχαν πριν τον ακούσουν... Ο, κατά τα άλλα «σταθερός στις θέσεις» του, ως τα τώρα, κ. Σαμαράς, αντί χτες να ζητήσει επειγόντως συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ζητήσει άμεσα την παρέμβασή του για παραίτηση της κυβέρνησης κι άμεσες εκλογές, απλά περίμενε να το κάνει –με τον πιο χλιαρό τρόπο- σήμερα το μεσημέρι, αφού πρώτα φάγαμε ... «όλα τα χαστούκια» των καιροσκόπων αγορών κι είδαμε να ευτελίζονται οι τράπεζές μας... Αφού άκουσε τις οργισμένες φωνές των ευρωπαίων ηγετών, όπως λ.χ. του Σαρκοζύ, που φυσικά δεν θέλουν να είναι τα θύματα μιας πρωτοφανούς... κυβερνητικής τακτικής «αθέτησης των συμπεφωνημένων»...

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανίσχυρος ακόμη και σήμερα, πιστός στην ΠΑΣΟΚική του προϊστορία, επιμένει να δακρύζει, με τη θέα της ...διαμελιζόμενης πατρίδας...

Τι να πεις για το "εργατολαϊκό" ΚΚΕ;;; Όπου τους άκουγες, αυτοί το βιολί τους... Το δικό τους ξεχωριστό πλαίσιο, με το δίκιο νάναι γονιδιακά δικό τους πάντα... Δυστυχώς, γι' άλλη μια φορά, το ΚΚΕ αφού αναμασάει το γνωστό μαρξιστικό παραμυθάκι, αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση και ζητάει απλά Εκλογές, στις

οποίες και πιστεύει πως θα έχει τη μερίδα του λέοντος! Θα ήθελα να έβλεπα τι θα έκανε στη χώρα, αν την ...είχε!!

Περισσότερο αξιολύπητοι είναι οι "μνημονιακά συγγενείς" κ.κ. Καρατζαφέρης και Μπακογιάννη, που για να καλύψουν τη γύμνια των απόψεών τους, ζήτησαν από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ρίξουν τον «Φιλέλληνα»!!! Πρόκειται για μια ακόμα απόδειξη της δειλίας και του πολιτικού τυχοδιωκτισμού, που χαρακτηρίζει τα δύο συγκεκριμένα από-κόμματα (Με εξαίρεση τη δήλωση του κ. Βορίδη, στην εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου, που χαρακτηρίζονταν από σύνεση και ψυχραιμία τουλάχιστον)!

Αλλά κ. Καρατζαφέρη, εσύ δεν είσαι που τελευταία έχεις σηκώσει τη...σημαία εναντίον της παράδοσης της χώρας στους Ευρωπαίους Επιτρόπους και στην Μέρκελ; Εσύ δεν είσαι, που γυροφέρνεις στα καλοπληρωμένα κανάλια μιλώντας για «Γουδή» κι εξαπολύοντας κεραυνούς κατά της «νέας κατοχής»; Εσύ δεν είσαι, που δήλωσες πως: «Θα ψηφίζω όχι, σε ό,τι προτείνει ο Παπανδρέου»; Γιατί, λοιπόν, τώρα δεν παίρνεις μια ξεκάθαρη θέση, παρά παρακαλās τους ΠΑΣΟΚους βουλευτές να σε γλιτώσουν από τη ...διαφαινόμενη έλλειψη πολιτικής θέσης; Αν και κατά πόσο, δηλαδή, η νέα δανειακή σύμβαση προβλέπει την παραχώρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας; Και τότε τι θα κάνεις; Ίσως πεις, λέω εγώ, πως δεν... πρόλαβες να τη μελετήσεις, γιατί χανόταν η Ελλάδα;

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού»...

Η κα Μπακογιάννη κι ο κ. Μητσοτάκης, αργότερα δήλωσαν, πως οι εκλογές είναι μονόδρομος... Αργότερα βέβαια, έτσι, για σιγουριά...

Και σήμερα το πρωί άρχισαν οι ...χοροί του Ζαλόγγου...

Ή καλύτερα: **«Πέφτουν ποντίκια στο γιαλό κι εγώ σου γράφω στο καλό»...**

Ο κ. Βενιζέλος, μπήκε (για προσωπική σιγουριά...) στην «Κεντρική Κλινική», με οξύ κοιλιακό πρόβλημα, δηλώνοντας πως αγνοούσε την ...πρωθυπουργική απόφαση για διενέργεια δημοψηφίσματος... Απίθανο... Άρπαξε δε τηλε-φάσκελα, όταν το πρωί μίλησε με τον Σόϊμπλε και τον Άκερμαν... Πώς να μην αρρωστήσει, λοιπόν;

Η κα Αποστολάκη ανεξαρτοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, η κα Καϊλή έπεται, οι 6 βουλευτές έβγαλαν ανακοίνωση προτείνοντας άμεσες εκλογές, αλλιώς..., οι 6 της κεντρικής επιτροπής παραιτήθηκαν, η κα Βάσω Παπανδρέου κάλεσε για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, ακολουθούν δε κατακλυσμαίες ενέργειες, που μάλλον δεν θα προλάβει να ζητηθεί η ...εμπιστοσύνη της Βουλής, που είχε προγραμματιστεί Πέμπτη και Παρασκευή... Μέχρι τότε, πόσοι πιστοί θα παραμείνουν; Και πως θα ζουν αυτοί ανάμεσά μας στο μέλλον;

Ο Θεόκριτος έλεγε: «Θαρσείν χρή, τάχ' αύριον έσσετ' άμεινον» κι ο Θουκυδίδης: «Τοίς τολμώνσιν ή τύχη ξύμφορος»!!! Και τα δυο τα χρειαζόμαστε τώρα, παρά ποτέ άλλοτε...

Συν-έλληνες, πατριώτες, ζούμε ιστορικές στιγμές! Χρειαζόμαστε θάρρος, πίστη κι αυταπάρνηση: Μπροστά μας υπάρχει η Πατρίδα κι υπάρχουν και τα παιδιά μας. Υπάρχει ένας ολόκληρος, αποκληρωμένος απ` το ΠΑΣΟΚ ...απόδημος

Ελληνισμός, απανταχού γης. Υπάρχει μια τεράστια εθνική παρακαταθήκη. Νωπό είναι ακόμα το χώμα που σκεπάζει τους ήρωες της Κυπριακής (προδοτικής) τραγωδίας... Σ` αυτούς, έστω, ας ορκιστούμε να μείνουμε ενωμένοι μέχρι τέλους...

Πάντως, για να λέμε και «του στραβού το δίκιο» και να ευθυμήσουμε ...λίγο, ο Γιωργάκης έκανε κίνηση - ματ στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα: Αντί να τους προκαλέσει χαρά, που μέσω του επικειμένου δημοψηφίσματος θα μπορέσουν να τον «ξεφορτωθούν», τους... ένωσε όλους κάτω απ` το "σοκ" και την "έκπληξη", να κατηγορούν το δημοψήφισμα αφενός (που άλλες εποχές επικαλούνταν ως προϋπόθεση δημοκρατίας) και να τον ...εκλιπαρούν να «πέσει» ...αφετέρου!

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 1

Ας θυμηθούμε τι έλεγε ο Σωκράτης στους μαθητές του: «Ο μὲν δειλὸς τῆς πατρίδος, ὁ δὲ φιλόδοξος τῆς πατρώας οὐσίας ἐστί προδότης»... Δώστε, λοιπόν, τους δικούς σας χαρακτηρισμούς... όπου δει!

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 2

Ο Μέγας Αλέξανδρος, στον περίφημο λόγο του στους Μακεδόνες στρατιώτες, μεταξύ των άλλων, είπε: «Πονούντων καί κινδυνευόντων τά καλά καί μεγάλα έργα». Εμείς, πατριώτες, κι έχουμε πονέσει κι έχουμε κινδυνέψει πολλές μέχρι σήμερα φορές, δίχως πολλές φορές να έχουμε κάνει τίποτα... Ωρα, λοιπόν, τώρα να πάρουμε το μέλλον της πατρίδας και των παιδιών μας στα χέρια μας... Στις εκλογές που ακολουθούν, έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε, όσους μας πλήγωσαν, στα αζήτητα της ιστορίας...