

Δεν καταρρέει η χώρα, καταρρέει το καθεστώς τους

Η χώρα μας βιώνει τις μέρες τούτες, μια πρωτοφανή οικονομική, πολιτική, πολιτισμική και θεσμική κρίση, με δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις. Σήμερα πια, πανθομολογείται, ότι η μνημονιακή πολιτική των δύο τελευταίων ετών ήταν απόλυτα καταστροφική.

Αντί να επιλύσει τα όποια προβλήματα χρέους κι ελλειμμάτων, όπως επαγγέλλονταν οι υπερασπιστές της, βύθισε την ελληνική οικονομία και συνεπώς την ελληνική κοινωνία στο χάος.

Τελικά, μετά 28 μήνες, συνέβη αυτό, το οποίο πολλοί απ' τους οικονομικούς αναλυτές, αλλά και τους «φωτισμένους», διατυμπάνιζαν απ' τη πρώτη στιγμή: Ο Αρμαγεδδών της ακολουθούμενης οικονομικής συνταγής, που δόθηκε στην προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση κι εκείνη αδιαπραγμάτευτα την υιοθέτησε, διέλυσε τις όποιες προϋπήρχαν οικονομικές δομές, αποτελείωσε το κοινωνικό κράτος, αποσάθρωσε τον κρατικό μηχανισμό, εξόντωσε την όποια επιχειρηματικότητα, εκτόξευσε τα ποσοστά της ανεργίας, οδήγησε χιλιάδες συμπολίτες μας στην απόγνωση κι όλη την κοινωνία να διακατέχεται από αισθήματα κατάθλιψης κι οργής.

Το όλο αυτό σκεπτικό αφενός μεν δείχνει την τυφλή υποταγή των δικών μας «πρόθυμων» και το μένος των αδίστακτων τοκογλύφων, αλλά και τον δικό μας ένοχο εφησυχασμό αφετέρου. Μπροστά στο γεγονός αυτό, που θυμίζει τη γνωστή σ' όλους ρήση του Μπρέχτ, που κανένας τελικά δεν απέμεινε ν' ακούσει τις κραυγές των τελευταίων θυμάτων της τραγωδίας αυτής, δεν υπάρχει καμιά μα καμιά δικαιολογία: ενώ όλοι βλέπαμε που μας οδηγούσαν, δεν αντιδράσαμε, όταν έπρεπε και τώρα πια είναι αργά... Στην ουσία, βέβαια, ποτέ για έναν λαό «δεν είναι αργά»...

Αλλά για ποιον λαό, να μιλήσουμε; Ο δικός μας λαός είχε αποκούμπι του τα «μαύρα», ότι πρόλαβε ν' αρπάξει για «πάρτη» του ο καθένας και λίγο τον έκοφτε για τον δύσμοιρο, μα συνειδητό πολίτη, γείτονά του, που προοδευτικά εξαθλιώνονταν. Αυτός τότε ακόμη είχε... Τι τον ένοιαζαν οι άλλοι; Ας έκαναν κι αυτοί το δικό τους κουμάντο...

Και τώρα, που ήρθε η σειρά του, πάλι δεν συνειδητοποιείται, δεν ωριμάζει, δεν οργανώνεται, δεν αντιδρά, παρά απλά και μόνο ...διαμαρτύρεται ή οργίζεται, απέναντι στο, περασμένο στο DNA του, ταμπού δηλ. του να υπηρετεί το σάπιο πολιτικό προσωπικό, που κάποτε ίσως να του είχε εξασφαλίσει τα ...παράνομα «ψίχουλα νομής της εξουσίας», ενώ εκείνο την ίδια στιγμή τσέπωνε «τη μερίδα του λέοντος»! Τουτέστιν εκλαμβάνει τον εαυτό του κάτι σαν τον «φτωχό συνένοχο» των ολίγων μαύρων ευρώ, κάτι όπως το ...ποντίκι που θα φάει απ' το θήραμα μετά το

λιοντάρι, την τίγρη, το τσιτάχ, το τσακάλι, το γύπα, που είναι ισχυρότερα ή ανώτερα απ' αυτό αρπακτικά! Και περιμένει, ίσως κάτι πάλι απομείνει απ' αυτούς, ίσως κάποτε να υπάρξει και κάποιος ...πιο φιλεύσπλαχνος άρπαγας!

Την ίδια στιγμή το σάπιο πολύχρωμο πολιτικό προσωπικό κι οι συνεργάτες της εσωτερικής τρόικας, έχουν αντιληφθεί την κατάσταση κι αφήνουν κάποια ...ίχνη ελεημοσύνης... Όταν τους παίρνει βέβαια... Αλλοιώς, δεν διστάζουν να τους αποτελειώσουν, με φυλακίσεις ή δημόσια διαπόμπευση... Εχετε δει στα ντοκιμαντέρ πως αγριεύει το λιοντάρι στο ...φτωχό τσακάλι, όταν αντιλαμβάνεται πως θέλει μερίδιο απ' τις σάρκες του θύματος... Δεν έχει αστεία η ...επιβίωση της ζούγκλας, ούτε σηκώνει οργή ή αγανάκτηση, το δίκιο του ισχυρότερου επικρατεί στο τέλος.

Κι επειδή η ώρα της Νέμεσης πλησιάζει, η ώρα που το καράβι οδηγείται στα βράχια με προγραμματισμό του αυτόματου πιλότου έφτασε, η στιγμή της «σούμας» επιβάλλει κι ανάλογες ...χορευτικές φιγούρες.

Μπροστά στο εκρηκτικό αυτό τοπίο, τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το ένα μετά το άλλο, επιλέγουν να παίξουν το ρόλο του «Ποντίου Πιλάτου».

Αποκηρύττουν, μετά βδελυγμίας, τη μνημονιακή πολιτική και χρεώνουν το «έγκλημα» αποκλειστικά στον Γιωργάκη, θεωρώντας ότι αυτού του τύπου οι πολίτες έχουν κοντή μνήμη... Διότι όλοι τους ανεξαιρέτως, ήταν εξαρχής διαπρύσιοι κήρυκες υπέρ του Μνημονίου, σ' όλες του τις φάσεις. Κι οι πολίτες δεν αντέδρασαν, όπως περίμεναν ν' αντιδράσουν, άρα σιωπηρώς απεδέχθησαν...

Κοινό γνώρισμα των Πόντιων Πιλάτων ανά τους αιώνες ήταν η πεποίθησή τους, πως εξαπατούσαν την ιστορία με τη ...θεατρική κίνησή τους αυτή. Ετσι κι οι δικοί μας «ήρωες ηθοποιοί», παίζουν το ρόλο τους πάρα πολύ καλά: Παραμένουν κρυμμένοι κι οχυρωμένοι στη βουλευτική τους ασυλία, διατηρούν τις καρέκλες τους, παίζουν την παντομίμα των αντιθέτων πολιτικών τους ρόλων κι αδιαφορούν, πως έχουν το ιερό καθήκον να υπερασπιστούν τη χώρα και το λαό της, ακόμη και ...παραιτούμενοι μαζικά, ακόμη και οδηγώντας, σαν σύγχρονοι Καλλέργηδες, το λαό στη διεκδίκηση των συνταγματικών του δικαιωμάτων... Κι αυτό, δυστυχώς, αφορά και τους ...τρακόσιους. Για σκεφτείτε το λίγο, έξω από κομματικά συμφέροντα ή προαπαιτούμενα... Σαν εξωτερικοί, αδιάφθοροι παρατηρητές!

Αλλά, ας επιστρέψουμε στα ...λιοντάρια πάλι... Η στα караβίσια ποντίκια... Κι ας δούμε, πρόχειρα, πως προσπαθούν «να την κάνουν», ώστε να `ναι πάλι στη ...μεταβολή πρώτοι!

- Ο πολύ σοφός ...καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ κ. Βενιζέλος, στις 12.12.11, ομολόγησε λοιπόν ότι «*Το DNA του Μνημονίου μάς οδηγεί σε αδιέξοδο. Δυστυχώς, όλες οι θεμελιώδεις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προγνώσεις του αρχικού προγράμματος -του Μνημονίου- δεν επιβεβαιώθηκαν*» («ΤΟ ΒΗΜΑ»). Ωστόσο, ο ίδιος στις 15.5.11 μας ξεκαθάριζε ότι «*Η ουσία του Μνημονίου είναι η πολιτική συμφωνία της*

Ελλάδας με τους εταίρους και δανειστές της, για την προφανή ανάγκη να ανασυγκροτηθεί το κράτος και να καταστήσουμε ανταγωνιστική και βιώσιμη της ελληνική οικονομία» («ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»). Για να καταλήξει υποστηρίζοντας πως «Αν δεν υπήρχε ο έλεγχος της τρόικας, θα είχαμε εξωκείλει (...). Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο»!!!

- Ο έτερος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Λοβέρδος, στις 18.12.11, διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου απέτυχε: «Υπήρξε φλυαρία περί καινοτομιών, από τις οποίες καμία δεν προωθήθηκε στην πράξη, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής. Η χώρα βυθίστηκε στην ύφεση για το λόγο αυτό» («ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»). Ο ίδιος, όμως, πριν ένα χρόνο, στις 12.12.10, έλεγε για τους επικριτές του κυβερνητικού έργου: «Σε αυτούς που ισχυρίζονται πως θα διαμόρφωναν "καλύτερο μνημόνιο", η κυβέρνηση θα μπορούσε να απαντήσει με κείμενα για τις προσπάθειές της» και μας διαβεβαίωνε: «Νιώθω ήσυχος με τη συνείδησή μου και τα γραπτά αποδεικνύουν τα όσα είπα και λέω.... Εμείς με το έργο μας θα βγάλουμε τη χώρα απ' όλα αυτά. Δίνουμε τη μάχη της προόδου» («ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»). Ας μην πούμε τίποτε για τα περί «μακελειού» κι όσα προσπάθησε να ψελλίσει, υπερασπιζόμενος την φραστική του ...αστοχία, στη συνέντευξη του σε πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού REAL FM... Δεν πιστεύω να το πίστευε...
- Ο ... «αδιάβαστος» Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδης, στις 19.12.11, είπε την πικρή αλήθεια: «Έχουμε μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση της οικονομίας. Επρεπε να είχαμε αποφύγει το μνημόνιο, να εξασφαλίσουμε το γρήγορο δανεισμό της χώρας για να μην οδηγηθούμε σε αυτού του είδους τις εξελίξεις. Από την στιγμή που μπήκαμε στο μνημόνιο δεν διαπραγματευτήκαμε σωστά και βέβαια αποδειχθήκαμε πλήρως ανίκανοι στη διαχείριση των υποχρεώσεων που είχαμε αναλάβει» και «Δεν πρέπει να ξαναγίνει τέτοιο κακό στη χώρα, όπως έγινε τα δύο τελευταία χρόνια» («ΣΚΑΙ», εκπ. ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ). Αλλά στις 28.3.11 ο ίδιος μας διαβεβαίωνε ότι «ως κυβέρνηση έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, έχουμε γλιτώσει από τη χρεοκοπία, έχουμε εξασφαλίσει τη διάσωση της χώρας» («REAL FM»).
- Ο ...Θετταλός κ. Σαχινίδης, στις 19.12.11, από το βήμα της Βουλής μας αποκάλυπτε ότι «η κυβέρνηση έχει πέσει έξω σε βασικές υποθέσεις που αφορούν την πορεία δημοσιονομικών μεγεθών» και «μπορεί η απόκλιση να οφείλεται εν μέρει στο οικονομικό πρόγραμμα που ακολουθούμε διότι αφαιρεί χρήματα από τη ζήτηση ενισχύοντας την ύφεση». Στις 25.11.11, όμως, σε κείμενό του με τίτλο «Προϋπολογισμός 2012 - Μύθοι και αλήθειες» υποστήριζε ότι «η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας βελτιώθηκε αισθητά και οι κόποι των ετών 2009-11 δεν πήγαν χαμένοι».
- Ο πρωτεργάτης της «δημιουργικής λογιστικής» και της «εισόδου στην οικονομική και νομισματική Ένωση» επίσης Καθηγητής κ. Σημίτης, προ

15νθημέρου περίπου, ... ξεσπάθωσε σε Διάλεξή του (εν μέσω αντιδράσεων...) στο Βερολίνο: «...Η διαπραγμάτευση έγινε πολύ οριζόντια, και έκανε αισιόδοξη και απλοϊκή πρόβλεψη ότι τα πράγματα θα εξελίσσονταν με έναν τρόπο που θες ... Τα αλλεπάλληλα μέτρα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη ύφεση, γιατί μείωναν τη ρευστότητα...».

Δεν απομένει παρά να διαβάσουμε ή ν' ακούσουμε ανάλογες ...σοφίες, απ' τον τέως Πρωθυπουργό ή τον πάλαι ποτέ Τσάρο της Οικονομίας... Γιατί να μην το κάνουν; Αλλωστε για ...ηλίθιους μας περνάνε...

Φίλοι μου, η ομολογία της αποτυχίας τους, όμως, δεν απαλλάσσει τα κυβερνητικά στελέχη, απ' τις ευθύνες για τις συνέπειες των επιλογών τους. Από καμμία ευθύνη!

Η όποια παραδοχή τους, εκφράζει παράλληλα την σε όποιο βαθμό συνηγορία τους, αλλά και την απορρέουσα ενοχή τους...

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αναδεικνύεται είναι η ορθότητα των προτάσεων που ακούγονται για άμεση διεξαγωγή εκλογών, ώστε η όποια νόμιμη κυβέρνηση επιλεγεί τελικά, να προλάβει να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη κι επανεκκίνηση της οικονομίας, που μπορούν να εφαρμοστούν, μόνον κι απαραίτητα, από μια κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή...

.....

ΥΓ. Στον ιστότοπο Newstrap.gr ο **Γιάννης Βασιλακόπουλος** έγραψε: «Οι διαδοχικές ομολογίες της Λούκας Κατσέλη και του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη πως δεν διάβασαν το επαχθές και ανθελληνικό Μνημόνιο πριν το ψηφίσουν, πλην όμως το επέβαλαν, τους καθιστά ταυτόχρονα επικίνδυνους και εχθρούς της Πατρίδας. Και μόνον αυτές οι σοκαριστικές ομολογίες φτάνουν για να χαρακτηρισθούν ξενοκίνητα πιόνια δίχως ίχνος Εθνικής Συνείδησης, Κοινωνικής Ευαισθησίας και Πολιτικής Ευθύνης... Απέναντι σε αυτούς τους άθλιους, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και η Κοινωνία έχει τις ευθύνες της. Δεν μπορεί πλέον να υπάρξει η παραμικρή ανοχή στις προδοτικές ακροβασίες τους, στην προσπάθεια εκδούλευσης έναντι των εντολών τους...»

ΥΓ 1. Καθώς η συμφωνία για το PSI εισέρχεται στην τελική ευθεία, διαβάστε σε αντιδιαστολή τις δηλώσεις του εκπροσώπου του **IMF κ. Γουίλιαμ Μάρει:** «Το Ταμείο δεν έχει άποψη για την σχετική συνεισφορά της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και της στήριξης του επίσημου τομέα στην επίτευξη του στόχου αυτού», της επικεφαλής του **κας Κριστίν Λαγκάρντ:** «Η ισορροπία μεταξύ της συμμετοχής του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα είναι ένα ανησυχητικό ζήτημα... Αν δεν υπάρξει επαρκής επαναδιαπραγμάτευση για το επίπεδο του ελληνικού χρέους, που διακρατεί ο ιδιωτικός τομέας, τότε ο δημόσιος τομέας που κατέχει ελληνικό χρέος, θα πρέπει να συμμετάσχει και αυτός στην προσπάθεια... Το ΔΝΤ δεν είναι παρά

ένας παρατηρητής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τους Έλληνες», αλλά και του δικού μας **κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Καψή**: «Το θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας είναι τελείως ξεχωριστό. Δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή στη συζήτηση. Δεν είναι το αντικείμενο αυτής της συμφωνίας... Ολα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται να τα σχολιάσω. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της συμφωνίας, γιατί, όπως ξέρετε, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας, θα πρέπει και το "κούρεμα" να γίνει και να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση» (Στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash).

ΥΓ 2. Στον ίδιο ιστότοπο Newstrap.gr η **Νάνσυ Καλαφάτη** έγραψε: «Ο κ. Βενιζέλος δείχνει ότι παγιδεύτηκε μέσα στις πολλές φιλοδοξίες του: Και "τσάρος" υπουργός και Αντιπρόεδρος Κυβέρνηση και δελφίνος, προφανώς είναι μεγάλο φορτίο για να χωρέσει στις δυνατότητες ακόμη και του "μεγάλου εκτοπίσματος" Υπουργού. Δεν προλαβαίνει όμως και χρονικά να επεξηγήσει με τη γνωστή ευγλωττία του, τους λόγους που επέβαλαν την πανταχού παρουσία του...»

ΥΓ 3. Στον ιστότοπο Υγειανet.gr γράφει ο **γιατρός κ. Νίκος Κωστόπουλος**: «Ολα επιτρέπονται, αρκεί να σωθεί η χώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ΨΕΜΑ που κυκλοφορούν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο στόχος είναι, απλά να αλλάξουν χέρια οι περιουσίες μας και τα χρήματά μας, ενώ εμείς να γίνουμε εργασιακά υποχείρια... Δείτε την αλήθεια κατάματα: Υπάρχει και η άλλη διάσταση. Αφήστε επιτέλους τον εαυτό σας να δει την πραγματικότητα. Δεν καταρρέει η χώρα, καταρρέει το καθεστώς τους. Αυτό φοβούνται και γι' αυτό νοιάζονται. Τα συμφέροντά τους θέλουν να προστατέψουν. Δεν χρεοκόπησε ο ελληνικός λαός, ... χρεοκόπησε το σάπιο και διεφθαρμένο κρατικοδίαιτο πολιτικοοικονομικό τους σύστημα, που εκμεταλλευόταν το λαό...».

ΥΓ 4. Πρωταθλήτρια.. της κερδοσκοπίας έχουν μετατρέψει την Ελλάδα τα καρτέλ των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πουλάνε τα προϊόντα τους ακριβότερα έως και 96,5% σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε...

ΥΓ 4. Την ίδια στιγμή που οι γελοίοι του ΔΝΤ ζητούν ματωβαμμένες «διαρθρωτικές αλλαγές», για να αποσαθρώσουν την κοινωνία, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συγκρούεται με τους «συνεταίρους του τρόμου», αφού πρώτα ρήμαξε τους ντόπιους ολιγάρχες – συνεργάτες του ΔΝΤ. Ετσι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του «Τρομοκράτη Χρηματιστή George Soros»! Πανικός στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα! Εξάλλου σκληρή κριτική στην Ευρώπη και το ΔΝΤ, για την πολιτική που ακολούθησαν απέναντι στην Ελλάδα, άσκησε ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο διεθνές οικονομικό Φόρουμ «Ρωσία 2012» και σχολιάζοντας την ομιλία του Μάικλ Μίλκεν, προέδρου του ομώνυμου Ινστιτούτου. Ο κ. Πούτιν, υποστήριξε ότι «η Ελλάδα στερήθηκε τεχνητά (σ.σ.!!!) της

δυνατότητας να εξυγιάνει την οικονομία της» κι έφερε το παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να υπογραμμίσει το αδιέξοδο...

Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου

Αθήνα 04-02-2012