

Περί γενόσημων και άλλων δαιμονίων

15/03/12

Σε εποχές που τα προβλήματα της κοινωνίας έχουν ξεπεράσει το κόκκινο όταν ο φόβος, η ανασφάλεια, η απόγνωση και η κατάθλιψη χτυπούν καθημερινά την πόρτα όλο και μεγαλύτερου αριθμού συνανθρώπων μας, έρχεται να προστεθεί και ο φόβος για την ίδια τη βιολογική υπόσταση της ζωής.

Τα γενόσημα φάρμακα έρχονται να δώσουν όνομα σε αυτό το φόβο που ουσιαστικά αφορά την αρρώστια, την ίαση, τη ζωή και τον θάνατο.

Ένα κοινωνικό αγαθό κορυφαίας σημασίας για τον άνθρωπο μπαίνει σε αμφισβήτηση, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη, ενεργοποιώντας τον φόβο και κυρίως την αγωνία για το μέλλον που προετοιμάζεται.

Προσπαθώντας να εκφράσω τις σκέψεις μου σχετικά με το θέμα δεν ξέρω γιατί, έρχεται συνεχώς στο νου μου η ρήση του πατέρα μου, «το φτηνό κρέας το τρώνε τα σκυλιά».

Θα προσπαθήσω να τα ξεκαθαρίσω και τα δύο, ίσως και ο καθένας να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα.

Γενόσημα ή αντίγραφα φαρμάκων ονομάζονται φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία έχει λήξει η αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης από τις φαρμακοβιομηχανίες που τα ανακάλυψαν και μπορούν πλέον να τα αντιγράφουν και να τα παρασκευάζουν ελεύθερα και άλλες φαρμακοβιομηχανίες.

Το πρόβλημα φαίνεται περισσότερο περίπλοκο και έχει περισσότερες όψεις, για να μπορεί να απαντηθεί τόσο απλά όσο η κουβέντα του πατέρα μου. Θά δοκιμάσω να ξετυλίξω το κουβάρι.

Τα τελευταία χρόνια έληξε η ηγεμονία των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών στην αγορά του φαρμάκου επειδή τελείωσε η αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης από τη φαρμακοβιομηχανία που το ανακάλυψε. Έτσι άρχισε πλέον η εποχή των γενοσήμων.

Κάτω από αυτό το πρίσμα οι πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες τρέμουν και στην πλέον ελάχιστη μείωση του ποσοστού κέρδους τους, ασκώντας εκβιαστικές και ανήθικες πολιτικές σε βάρος του ανυπάρκτου ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού (απόσυρση αναγκαίων φαρμάκων και υλικών από τα δημόσια νοσοκομεία με πρόφαση το χρέος).

Δεδομένου ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την εσωτερική της αγορά και με σκοπό τη μείωση των φαρμακευτικών της δαπανών έχει περιορίσει την ηγεμονία πολυεθνικών εισάγοντας γενόσημα φάρμακα αυστηρώς ελεγμένα ως προς την

παρασκευή τους και τη χώρα προέλευσής τους. Επομένως έχει ουσιαστική σημασία η οποιαδήποτε πώληση στο ξέφραγο αμπέλι, την Ελλάδα.

Ως αναφορά τα γενόσημα για να μην γελιόμαστε, εννοούμε φάρμακα β διαλογής πράγμα που δίκαια το υποπτεύεται ο λαός και αυτή η υποψία όταν μιλάμε για αρρώστια και ίαση μεταφράζεται σε υποσυνείδητο υπαρξιακό φόβο ζωής και θανάτου. Σε πολλές περιπτώσεις τα γενόσημα είναι φάρμακα ισοδύναμης αποτελεσματικότητας και πολύ φθηνότερο από τα αντίστοιχα των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών, όμως μέσα σε αυτά υπάρχουν και φάρμακα ανεπαρκών ελέγχων, ακατάλληλων συνθηκών παραγωγής μικρότερης ποσότητας δραστικής ουσίας από την προβλεπόμενη και γενικώς φάρμακα για πολίτες β' κατηγορίας σε ένα κράτος που όλα είναι λογιστική και εξοικονόμηση χρήματος ακόμη και αυτό το αγαθό της υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί και η ύπαρξη ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με κύριο αντικείμενο παραγωγής, γενόσημων φαρμάκων, συνεχώς φθίνουσα τα τελευταία χρόνια η οποία θα άξιζε να στηριχθεί και να ενισχυθεί αποτελεσματικά για να απομακρυνθεί από τον παρασιτισμό και την αεριτζίδικη λογική, ώστε κάτω από συνεχείς ελέγχους και με αξιοπιστία να παραχθούν γενόσημα φάρμακα ασφαλή και αποτελεσματικά τόσο αναγκαία για τον λαό σε τούτα τα δίσεκτα χρόνια.

Το τοπίο όπως διαμορφώνεται, μοιάζει θολό και αδιέξοδο, χώρα δεμένη στα γρανάζια της τρόικα και με δεδομένο τον ραγιαδισμό των κυβερνητικών στελεχών θυσιάζει τα πάντα στη λογική της εξοικονόμησης χρήματος. Όλα είναι χρήμα, ακόμη και η ίδια μας η ζωή.

Το φάρμακο αποτελεί κοινωνικό αγαθό ύψιστης και ουσιαστικής σημασίας, που οφείλουμε να το διαφυλάξουμε και να το διεκδικήσουμε έτσι όπως θεωρούμε ότι πρέπει να είναι για να υπηρετεί την υγεία και τη ζωή.

Θέλουμε να αγωνιστούμε για έναν καλύτερο κόσμο, να βγούμε από την υγειονομική καταστροφή που έχουν οδηγήσει τη χώρα τα ανδρείκελα που μας κυβερνούν και ο αγώνας για την υγεία είναι αγώνας για τη ζωή .

ΝΙΚΟΛΙΑ ΣΑΒΡΑΜΗ

Διευθύντρια Παιδιατρικής κλινικής
Νοσοκομείου Ρεθύμνου