

DEJA VU

ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Déjà vu=ήδη ιδωμένο= **προμνησία** =η αίσθηση ότι κάποιος έχει δει ή βιώσει ξανά στο παρελθόν μία παρόμοια κατάσταση. Επιστημονική πρόκειται για μία ανωμαλία της μνήμης. Ο εγκέφαλος "πιστεύει" ότι έχει καταγεγραμμένη μία εμπειρία, ενώ δεν την έχει. Η εξήγηση αυτή στηρίζεται από το γεγονός ότι μπορεί μεν το άτομο να πιστεύει ότι η εμπειρία του έχει ξανασυμβεί, αλλά δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει τη χρονική στιγμή ή τις συνθήκες. Άλλοι το ζουν καθημερινά, άλλοι όχι τόσο συχνά και για άλλους συμβαίνει πολύ σπάνια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αισθανθεί το Deja vu τουλάχιστον μια φορά στην ζωή τους.

Ζούμε εφιαλτικές ημέρες . Τα νεύρα μας είναι τσιτωμένα και όποιο πολιτικό βλέπουμε στο δρόμο ή στα δελτία ειδήσεων μουντζώνουμε. Τα ΜΜΕ επαναλαμβάνουν μονότονα τα μέτρα με τα "συστατικά" της επιτυχημένης δανειακής σύμβασης μας. Κομμένα τα πάντα. Μισθοί, συντάξεις, συμβάσεις, αυξήσεις. Αδειάζουν τα ταμεία ,αδικούνται οι άνθρωποι και οι νέοι μας μαραζώνουν. Υπερ φορολόγηση των εισοδημάτων και κόψιμο έως και εξαφάνιση των επικουρικών ταμείων. Μειώνονται οι μισθοί μας άρα μειώνονται και οι εισφορές στα ασφαλιστικά μας ταμεία και φυσικά θα μειωθούν και οι συντάξεις. Το μόνο ευχάριστο είναι οι ανακαλύψεις και οι αποκαλύψεις της οικονομικής διαφθοράς. Βίλλες χλιδή και πλούσια αυτοκίνητα. Που ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μέχρι τώρα; Δεν τιμωρούνται παραδειγματικά οι παρανομούντες και ούτε αυτοί που τους "έκαναν πλάτες". Ποια ήταν τα πολιτικά φιλαράκια των παραβατών; Καλώς βγαίνουν στην φόρα οι απάτες αλλά για τι δεν είχαν αποκαλυφθεί νωρίτερα; Ποιοι σιωπήσανε ενώ βλέπανε την κατάχρηση δημόσιου χρήματος;

Νοιώθω όμως ότι ζω και καταστάσεις που μου είναι γνώριμες. Έχω ξαναζήσει αυτή την πολιτική ζύμωση καινούργιων κομμάτων και κινημάτων. Πολλοί τρέχουν για μία θέση στην Βουλή μας. Σαν να μην φτάνουν οι 300 βγαίνουν καινούργια κόμματα και κινήματα , παραλλαγές των παλιών αλλά με καινούργια λούσα. Η πανσπερμία των πολιτικών κινήσεων, οι φατρίες που βγαίνουν από τα μαντρί αναζητώντας την πολιτική δόξα προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Στην πανελλαδική έρευνα (MRB 14.02-16.02.2012) είναι φανερό η πτώση των ποσοστών κομμάτων της συγκυβέρνησης και οι επικεφαλής τους έχουν υποστεί μεγάλη πτώση στα ποσοστά τους. Η ΝΔ από το 20,7% πέφτει στο 19%. Η πτώση του ΠΑΣΟΚ, στο 8,2% από 12,1% του περασμένου Δεκεμβρίου, ενώ ο ΛΑΟΣ βρίσκεται στο 3,5%, οριακά πάνω από το 3% που είναι το ποσοστό εισόδου στη Βουλή, από το 6% που είχε καταγράψει πριν από ενάμισι μήνα. Πως μερικοί ονειρεύονται εκλογικά μεγαλεία με τόσο χαμηλά ποσοστά;

Déjà vu . Οι επιστήμονες το αναφέρουν ως μια προσωρινή «βλάβη» του εγκεφάλου κατά την οποία μπερδεύεται το παρελθόν με το παρόν. Το παθαίνουν και οι πολιτικοί μας. Πράσινα και γαλάζια κορυφαία στελέχη λαμβάνουν θέση στο παιχνίδι της διαδοχής και της επόμενης μέρας. Αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται δεν πήραν το μάθημά τους; Για τι το κάνουν; Κυνηγάνε την κρατική επιχορήγηση ή θέλουν να πάρουν την πολιτική δόξα .Δεν έχουνε ξαναζήσει αυτό το σκηνικό; Δεν είδαν ότι αυτοί που φεύγουν έξω από το μαντρί χάνονται;