

11/12/2011

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Ανέξοδη σοφία σε αφθονία αναδύθηκε από την σιωπή της αναξιοπρέπειας

Ειρήνη Νταουντάκη

Η επιτροπή σοφών μεγαλούργησε. Κυοφορούσε μήνες και μήνες, χαριεντίστηκε με υπουργούς και γραμματείς και τελικά έτεκε εκτρωματικό ον. Το αντικοινωνικό έργο της θεσμικής πλέον κατάργησης του εθνικού συστήματος υγείας.

Μνημόνιο για την δημόσια υγεία, σε ένα ΕΣΥ ήδη απόλυτα ενταγμένο στην μνημονιακή λογική και λειτουργία, μετά τις επεμβάσεις του υπουργού υγείας. Τι θα απομείνει μετά από αυτό;

Η στάχτη των κοινωνικών παροχών, τα αποκαΐδια της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας.

Έγινε επιτέλους ένα θαύμα. Μίλησαν, με το μανδύα της σοφίας και οι πανεπιστημιακοί και τα μεγαλοκλασάτα ιατρικά στελέχη. Ως τώρα, δυο χρόνια εφαρμοσμένης αντικοινωνικής πολιτικής στην υγεία και στην χώρα που ζούμε, δεν ήταν ικανά να εγκαλέσουν και να κινητοποιήσουν τα μεγάλα μυαλά της Ιατρικής Επιστήμης. Χρειαζόταν μια επίφαση σοφίας και φυσικά μια σοβαρή αμοιβή για να ακούσουμε την γνώμη των δασκάλων μας.

Μέχρι τώρα βωβός κινηματογράφος, ανελέητη καταστρεπτική σιωπή στα άδυτα της σοφίας και της ιδιωτικής ιατρικής εντός νοσοκομείων. Δεν αρκούσε, όμως, μόνο η σιωπή για να συγκαλυφθεί το κοινωνικό έγκλημα.

Επιστρατεύτηκε και η ενεργητική θέση για να το νομιμοποιήσει.

Δεν αρκεί η πώληση κλινών, θα πουλήσουμε ολόκληρες κλινικές. Δεν αρκεί η πώληση κλινικών, θα πουλήσουμε και ολόκληρα νοσοκομεία. Θα πουλήσουμε και την μάνα μας αν χρειαστεί να αρέσουμε στην Τρόικα. Γιατί την αξιοπρέπειά μας την έχουμε από καιρό ξεπουλήσει και δεν την έχουμε πια διαθέσιμη για συναλλαγή.

Εισάγουν τον προϋπολογισμό ανά τμήμα, βάζοντας τον λειτουργό υγείας να διαλέγει σε ποιόν άρρωστο (;) θα επενδύει και θα ξοδεύει, ώστε το κόστος

λειτουργίας του τμήματος του να μην υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό. Γιατρός από εδώ και ύστερα θα σημαίνει και δήμιος για τον άρρωστο.

Θα σημαίνει το εκτρωματικό χέρι της φυσικής επιλογής. Ότι αφήνει ζωντανό η πείνα, η ανεργία, η έλλειψη στέγης και ο κοινωνικός αποκλεισμός, θα το αποτελειώνει η δημόσια υγεία με τους λειτουργούς. Διαφορετικά θα τιμωρείται με μείωση αποδοχών, στασιμότητα και αποπομπή από το σύστημα, αφού επι της ουσίας η θέση του θα είναι υπό αίρεση.

Ο κορμός του εθνικού συστήματος υγείας, το βασικό του συστατικό, ότι είναι το στάρι για το ψωμί, ότι υπερασπίζεται την ανάγκη του αρρώστου και του έντιμου λειτουργού, ο θεσμός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης θα θυσιαστεί στο βωμό του κέρδους και της οικονομίας της αγοράς.

Ντροπή κύριοι, ντροπή που λέγεστε ακόμη δάσκαλοι. Ντροπή που υπάρχουν και νομιμοποιείτε τις ζωές σας, μόνο για να υπηρετείτε οικονομικά και μικροπολιτικά συμφέροντα. Ντροπή που ως τώρα δεν βγήκατε να μιλήσετε για τίποτα..

Ούτε για την επιβολή εισιτηρίου στην δημόσια υγεία, ούτε για την ποιότητα των υλικών στα νοσοκομεία, ούτε για τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού, ούτε για την εξάντληση του υγειονομικού δυναμικού των νοσοκομείων με τις 80 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, ούτε για τα νεκρά μωρά που τα παρακρατεί το σύστημα μέχρι να πληρώσει ο άτυχος ανασφάλιστος γονιός, ούτε για τον τοκετό που πληρωνόταν από τις γυναίκες, ούτε για την εφαρμογή του κλειστού νοσηλίου στα νοσοκομεία χωρίς συμβάσεις από τα ταμεία, ούτε για την επιβολή των δεικτών απόδοσης στο θεμελιωδέστερο ανθρώπινο δικαίωμα, ούτε για την εμπορευματοποίηση στην δημόσια υγεία.

Τι να την κάνει μια κοινωνία τέτοια σοφία και τέτοια γνώση; Όταν η επιστήμη και η σοφία δεν υπηρετούν την κοινωνία και τον άνθρωπο δεν έχουν καν λόγω ύπαρξης. Δεν έχετε λόγω ύπαρξης κύριοι. Η κοινωνία σας αφαιρεί το δικαίωμα άσκησης ανθρωπιστικής επιστήμης. Θα σας αποδώσει νέο δίπλωμα. Εφαρμοσμένης νομισματικής οικονομίας στην υπηρεσία της κυριαρχίας του κέρδους.

Προτείνω στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας να διαγράψουν από μέλη τους όσους συνεργάζονται με την κυβέρνηση της τρόικας, στην κατεύθυνση της κατάργησης του κράτους πρόνοιας και του δημόσιου χαρακτήρα του εθνικού συστήματος υγείας και να τους αφαιρεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος.