

Περνάμε υπέροχα

ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

*Άκουσε ο βάτραχος ότι κάπου πεταλώνουν τζάμπα και άπλωσε το πόδι του.
(λαϊκή παροιμία)*

Εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να κλαφτούμε καθόλου. Η ζωή μας είναι μοναδική και κάθε ημέρα αντιμετωπίζουμε καινούργια προβλήματα που μας κάνουν την ζωή συναρπαστική. Όταν δεν απεργούν τα λεωφορεία και τα τραίνα απεργούν οι φαρμακοποιοί. Όταν σταματάνε τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις οι ιατροί του ΙΚΑ ξεκινάνε οι νοσοκομειακοί γιατροί. Όταν σταματάνε οι ιθαγενείς τις απεργίες ξεκινάνε οι μετανάστες Exiting και γεμάτη απρόβλεπτες εξελίξεις ζωή. Μόλις ακούμε ότι δεν θα επιβληθούν καινούργια μέτρα ξέρουμε ότι θα μας αδειάσουν πάλι τις τσέπες. Η κυβέρνηση μας, επειδή ξέρει ότι πλήττουμε φοβερά, σκαρφίζεται καινούργια κόλπα και δοκιμάζει τις αντοχές μας. Το 40ωρο την εβδομάδα στο δημόσιο που προσπαθούν να επιβάλλουν είναι έξυπνο κόλπο. Αφενός να μην προσλάβει η κυβέρνηση καινούργιους (που τους χρειάζεται για να καλύψει τον αυξημένο όγκο εργασιών) αφού συνταξιοδοτήθηκαν πολλοί αλλά δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Αφετέρου εξοικονομεί πόρους αφού δεν θα πληρώσει τις υπερωρίες στους υπαλλήλους.

Το δικαστικό δράμα μερικών επωνύμων επιβεβαιώνει, για πολλοστή φορά ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι πράγματι τυφλή. Φτάνει να έχεις όνομα και λεφτά για να μην έχεις ούτε χρέη και ούτε ευθύνες. Τα παραδείγματα είναι τόσο πολλά που μήπως θα έπρεπε πλέον να μην υφίσταται η δίκη; Οι ποινές που επιβάλλονται είναι γελοίες και τελικά κανένας δεν φταίει. Μας βασανίζουν για μήνες με την δικογραφία και αδιαμφισβήτητες κατηγορίες και όταν φτάνουμε στα δια ταύτα ανακαλύπτουμε ότι κανείς, μα κανείς, δεν θα πληρώσει τα μάρμαρα..

Η κυρία Διαμαντοπούλου παρακαλεί τους φοιτητές που ξενιτεύτηκαν να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη για να ενισχύσουν την αδύναμη και προβληματική Παιδεία μας. Να γυρίσουν για να συμβάλουν στην αναμόρφωση της χώρας. Δεν ξέρει πως η ανεργία στους νέους πτυχιούχους φτάνει το 25%. Δεν γνωρίζει, αυτή που έζησε τόσα χρόνια στο εξωτερικό, ότι ο πιο ασφαλής τρόπος να είσαι αρεστός στον ξένο εργοδότη είναι να έχεις και πτυχίο από τη χώρα του και να είσαι λιγότερο ξένος από όσο δείχνεις.. Που θα είναι η υπουργός μας όταν θα ξαναμπεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το θέμα του πανεπιστημιακού άσυλου;

Όταν ηρεμούν λίγο τα πράγματα στην χώρα μας αρχίζουν εξεγέρσεις και διαδηλώσεις στην Τυνησία και την Αίγυπτο. Ο φόβος του κυρίου Παπανδρέου να μην έρθουν εδώ οι μετανάστες από την Αίγυπτο δικαιολογεί εν μέρει την βόλτα που θα κάνει στο Κάιρο για να μεσολαβήσει στην παραίτηση του Μουμπάρακ. Θέλει την δόξα του ειρηνευτή; Πράγματι πιστεύει ότι θα πείσει ή προτιμάει να βρεθεί έξω για να μην έχει άμεση σχέση με τα προβλήματα της χώρας; Σε λίγο λήγει και η προθεσμία που δόθηκε για το κτήριο Υπατεία για την στέγαση των μεταναστών με την απεργία πείνας. Τι θα κάνει πάλι θα λείπει σε ταξίδι;