

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ είναι ή δεν ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ;

ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αθήνα μας πνίγεται στα σκουπίδια. Δεν θυμάμαι ,στα τελευταία 15 χρόνια Χριστούγεννα χωρίς σκουπίδια. Ζούμε σε μία Αθήνα που πολλά της λείπουν και πολλά περιττεύουν. Οι άνεμοι του πολέμου κοπιάσανε, για λίγο για να ξαναβγούνε στο καταγάλανο ουρανό και να απειλήσουνε την ησυχία των κυβερνόντων. Η εξουσία της μηδενικής ανοχής έκανε πολύ καλά την δουλειά της. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μέσα σε δύο μέρες πολλαπλάσιες συλλήψεις και προσαγωγές σε σχέση με τις αντίστοιχες που έκανε η κυβέρνηση της Ν.Δ. τις πρώτες εκρηκτικές μέρες του περσινού Δεκέμβρη .Πάνω από 800προσαγωγές .Η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, δεν είναι πια, όπως πέρσι, ανοχύρωτες πόλεις. Ο κύριος Χρυσοχοϊδης περήφανα δηλώνει ότι ζούμε μία μεγάλη νίκη της Ελλάδας!: "Αν χρειαστεί, θα κάνω και 2.000 προσαγωγές" .Είναι νίκη της δημοκρατίας αυτή ή είναι λόγια του αέρα ; "Έτσι κρίνουμε την αποτελεσματικότητα ενός υπουργού; Μπήκε στην ουσία του θέματος; Να του δώσουμε τα εύσημα ή να περιμένουμε να φτάσει τους 10.000.000 του δικτάτορα Παπαδόπουλου;

Η τρομολαγνεία είναι η δοκιμασμένη συνταγή αύξησης της τηλεθέασης και τα κανάλια μας έχουν επιδοθεί στην γριπολαγνεία που "πουλάει". Βολεύει άλλωστε να σκέφτεται ο κόσμος την γρίπη και όχι ότι τα οικονομικά μέτρα που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμοστούν μόνο στους μικρομεσαίους και προβληματικούς πολίτες. Τα ΜΜΕ παροτρύνουν τον κόσμο να κλειστεί στο σπίτι του και να μην βγει να φωνάζει για την αδικία. Δεκάδες και εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας συνωστίζονται στα ΤΕΠ ή στα εξωτερικά ιατρεία , όλο το 24ωρο , με μάσκες για να καλύπτουν μύτη και στόμα.Πριν να μας σκοτώσει η γρίπη θα μας σκοτώσουν τα σκουπίδια που συσσωρεύονται στους δρόμους της Αθήνας. Τα ΜΜΕ ανακοινώνουν καθημερινά τους θανάτους από την γρίπη ενισχύοντας τον φόβο θανάτου .

Οι γιατροί απεργούνε ή κάνουν στάση εργασίας περιμένοντας να τηρηθούν κάποιες υποσχέσεις της υπουργού Υγείας(Κωνσταντοπούλειο, Ψ.Ν.Α. Παμμακάριστος ,Α.Φλέμινγκ ,Ν.Ν.Θ. Σωτηρία, Νοσοκομεία Αχαΐας, Βενιζέλειο-Κρήτης),Δεν έχουν πληρωθεί τα αναδρομικά και οι δεδουλευμένες από το Αύγουστο εφημερίες **αλλά ποιος το έμαθε τι στιγμή που τα ΜΜΕ μιλάνε μόνο για την γρίπη;**Το 2010 θα έρθει κουβαλώντας και τον προϋπολογισμό του. που θεωρείται από πολλούς μεταβατικός προϋπολογισμός. Ίσως επειδή οι στόχοι του είναι ανέφικτοι και θα απαιτηθούν αναθεωρήσεις του .

Τα ταμεία είναι η δεν είναι άδεια; Ποιος θα μας απαντήσει; Ο κύριος Παπανδρέου προεκλογικά είχε πει ότι υπάρχουνε λεφτά. Ότι υπάρχει λύση για τα ταμεία που τα βρήκε άδεια. Τώρα δουλεύει ακατάπαυστα, συναντώντας υπουργούς (έξι υπουργούς σε λίγες ώρες)και κάνοντας τις εργασίες του για το σπίτι. Δηλώνει ότι θέλει να ακούσει γνώμες για αυτό και περνάει πολλές ώρες διαβάζοντας καθημερινά χιλιάδες E-mail που του στέλνουν οι αγανακτισμένοι πολίτες. Για τι δεν συναντάει τους αρχηγούς άλλων κομμάτων; Ο κύριος Παπακωνσταντίνου δηλώνει ότι υπάρχουν θετικά βήματα στην φορολογική πολιτική και ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσει η χώρα σε δανεισμό. Έψαξε λίγο τις τράπεζες που περήφανα δηλώσαν κέρδη εκατομμυρίων το 2009;. Η περίφημη μείωση του ελλείμματος πως θα επιτευχθεί;